



ChristenUnie Magazine



Dit zijn onze vijftig kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen



'Meedoen met het verhaal van God'
Gert-Jan Segers in gesprek met Gor Khatchikyan

Kerst met de Kamerleden



'De Schepper kwam naar zijn schepping'
Overdenking van Nelinda Troost-Koudijs



"Ik wil gewoon
meedoen met het
verhaal
van God



16

"MIDDEN IN DE WINTERNACHT, GING DE
HEMEL OPEN. DIE ONS HEIL DER WERELD
BRACHT, ANTWOORD OP ONS HOPEN



18 ZOWEL LINKS ALS RECHTS
WEET ONS TE VINDEN



ALS IK ANDEREN IN HUN
KRACHT KAN ZETTEN,
GENIET IK

En verder...

2	Voorwoord
4	Update uit Den Haag
7	Overdenking
8	Meedoen met het verhaal van God
14	Retrospectief: Arie Slob
16	Kerst met de kamerleden
18	Groeten uit... Amsterdam

23	Nieuws uit het land
24	Retrospectief: Paul Blokhuis
26	Campagne update
30	Interview met Frans de Lange
34	Retrospectief: Carola Schouten
36	Blijf op de hoogte
39	Colofon en agenda



Verwachting

Hoogzwanger op pad gaan naar een onbekende stad. Hoe zou Maria zich gevoeld hebben toen ze vertrok naar Bethlehem? Gespannen om op weg te gaan omdat ze moest bevallen op een plek die ze niet kende? Vond Jozef het vervelend dat hij niet terug kon vallen op de mensen uit zijn vertrouwde dorp? Zagen ze er tegenop dat alles anders zou zijn? Of keken ze vooral uit naar het nieuwe leven?

De Bijbel zegt er niets over. Maar door wat ik lees over deze twee jonge aankomende ouders, vermoed ik dat hun Godsvertrouwen voorop stond. Ze gingen op weg met de blijde verwachting van een bijzonder Kind en vaste hoop op de bijzondere toekomst die Hij zou brengen.

Ik moet aan dit jonge stel denken nu wij ook een Kerst en winter tegemoet gaan die anders is. Door dat afschuwelijke virus missen we de vertrouwde vieringen en familieontmoetingen. Er is knagende onzekerheid bij velen van ons. We weten nog niet wat 2021 zal brengen voor ons land, onze families en naasten.

Het is anders, spannend en soms ronduit verdrietig. Maar als we net als Jozef en Maria op weg gaan naar een onbekende toekomst, mogen wij houvast vinden omdat een Kind ons geboren is. We kunnen hoop putten uit de belofte dat de heerschappij op Zijn schouders rust. En leven in de verwachting dat aan Zijn vrede geen einde zal komen. Door alles heen is God erbij! Hij laat niet los.

Ik wens u verwachtingsvolle kerstdagen en Gods zegen in 2021,



Gert-Jan Segers
Lijsttrekker



Update uit Den Haag

DE INZET VAN ONZE MENSEN IN DE TWEEDE KAMER

Zorg voor zeggenschap

Goede zorg is letterlijk van levensbelang. In de ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere zorginstellingen maken toegewijde zorgverleners 'zorg voor elkaar' concreet.

Zorgprofessionals verdienen onze waardering en alle ruimte voor hun waardevolle vakmanschap. Dat uit zich niet alleen in warme woorden. Onze verpleegkundigen en verzorgenden hebben recht op meer inspraak, een betere beloning en een groter vertrouwen. Daarom presenteren wij het manifest 'zorg voor zeggenschap' met zes concrete voorstellen om zeggenschap beter te organiseren.

Lees de zes voorstellen op [CHRISTENUNIE.NL/ZEGGENSCHAP](https://www.christenunie.nl/zeggenschap)



Carla Dik-Faber

Erkenning Nederlandse Gebarentaal

Het initiatiefwetsvoorstel voor officiële erkenning van de Nederlandse gebarentaal dat de ChristenUnie heeft ingediend is aangenomen. Voor doven en slechthorenden is dit wetsvoorstel van grote betekenis.

De wet zorgt er niet alleen voor dat belangrijke informatie voor hen beter toegankelijk wordt, maar regelt bovendien dat het recht van duizenden Nederlandse doven en slechthorenden om te communiceren in hun moedertaal wordt vastgelegd.

Sneller hulp voor kwetsbare burgers

Veel kwetsbare burgers raken verstrikt in alle regelingen waar ze aan moeten voldoen en alle formulieren die ze in moeten vullen. Wat de ChristenUnie betreft moet er één fysieke plek komen waar mensen die het water aan de lippen staat terecht kunnen en waar iemand beschikbaar is die hen ziet en helpt. Het kabinet gaat op aandringen van de ChristenUnie aan de slag met het voorstel om in elke gemeente één loket te hebben waar kwetsbare burgers terecht kunnen met vragen voor de overheid.



Stieneke van der Graaf



Eppo Bruins

Armoede- en schuldenoffensief

Een kapotte wasmachine, dat is voor vele gezinnen in Nederland het duwtje van n t rondkomen naar belanden in de armoede. In deze kabinetsperiode hebben we volop ingezet op de bestrijding van armoede en schulden. Maar onze inzet gaat verder. Alleen al in de coronacrisis neemt armoede steeds meer toe. Daarom lanceerde de ChristenUnie samen met de PvdA een offensief tegen armoede en schulden met 14 voorstellen. Zo willen we het doorverkopen van schulden met winstoogmerk verbieden en moeten de woekerrentes van postorderbedrijven omlaag.

Lees de voorstellen op [CHRISTENUNIE.NL/ARMOEDE-EN-SCHULDEN](https://christenunie.nl/armoede-en-schulden)

Belastingplan

Ons belastingstelsel moet  n kan eenvoudiger en rechtvaardiger. Daarom hebben we een voorstel gelanceerd met grootschalige hervormingen, zoals het afschaffen van het toeslagenstelsel. Daarvoor in de plaats komt er een basiskorting, gebaseerd op het aantal mensen in een huishouden en het gezamenlijk inkomen. We verhogen het minimumloon, de bijstand en de AOW.

Lees het plan op [CHRISTENUNIE.NL/BELASTINGPLAN](https://christenunie.nl/belastingplan)



Gert-Jan Segers



Jo l Voordewind

Initiatiefwet tegen moderne slavernij

Moderne slavernij, ernstige milieuvervuiling en kinderarbeid. Praktijken die nog altijd plaatsvinden. Tot nu toe bleef onze aanpak grotendeels beperkt tot vrijwillige maatregelen. Dat is echter niet voldoende. We komen daarom met een initiatiefwet die Nederlandse bedrijven verplicht om uit te zoeken of er in hun productieketens schendingen van mensenrechten plaatsvinden en zo ja, om dat uit te bannen. Het mag niet zo zijn dat wij profiteren van producten, bedrijven mooie winsten maken, maar de allerarmsten de rekening betalen.

Lees de wet op [CHRISTENUNIE.NL/WET-MODERNE-SLAVERNIJ](https://christenunie.nl/wet-moderne-slavernij)

Geen wapenverkoop Turkije

Keer op keer gaat Turkije over de schreef. Met als laatste trieste voorbeeld dat het jihadistenstrijders steunde in de oorlog in Nagorno-Karabach tegen de Armeni ers. Ons voorstel om de regering steun te laten verwerven voor een Europees wapenembargo is aangenomen. Het is immers onbestaanbaar dat landen in de Europese Unie aan Turkije wapens verkopen, waarmee het land vervolgens mensenrechten schendt.



KIJK VOOR NOG
veel meer resultaten,
PLANNEN EN INITIATIEVEN
OP [CHRISTENUNIE.NL](https://christenunie.nl), EN
VOLG ONS OP FACEBOOK OF
INSTAGRAM.



Samen vier je kerst *Pakket*



Vraag **gratis** aan via

eo.nl/samen

Verandering

2020 is een jaar van verandering geweest. Veranderingen die we hebben gevoeld in ons werk, in ons gezin, in onze sociale contacten en misschien ook wel mentaal. Mede door covid-19 gingen allerlei maatregelen ons dagelijks leven bepalen, allemaal veranderingen. En je zou geen Nederlander zijn als je daar niet iets van vindt en dat leverde weer de nodige verdeeldheid op. Meninge n die overal en breeduit werden geventileerd en waarin we ons best doen om de ander te overtuigen van ons gelijk! We voeren onlinecampagnes via onze social mediakanalen om onze 'online vrienden' vooral te helpen om te veranderen in hun denken.



Paulus voert ook een campagne. Hij is echter niet de beste in het vormen van korte oneliners en pakkende hashtags, hij heeft meestal wat meer woorden nodig. Hij bereikt zijn volgers in Rome dan ook niet online, maar ouderwets via pen en papier. Zijn brief sluit hij af met een aantal praktische tips over hoe je je als christenen tegenover elkaar, tegenover niet-gelovigen en tegenover de regering moet opstellen. Want Paulus wil zijn volgers duidelijk maken dat een logisch gevolg van het geloof is, dat je gaat leven zoals God dat graag wil. In hoofdstuk 12:2 zegt hij daarover het volgende:

U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid (in de NBG-vertaling staat uw denken) te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.

Paulus roept op tot verandering van ons eigen denken. Een proces waar Paulus zelf ook niet onbekend mee was, hij spreekt hier uit ervaring. Onze focus zou dus niet alleen maar moeten liggen op de veranderingen om ons heen, ook niet enkel op de verandering van anderen, maar vooral en allereerst op de verandering in onszelf. Hij roept ons op tot een gezonde zelfreflectie, zodat we zullen gaan ontdekken wat God van ons persoonlijk vraagt. Een ontdekkingstocht naar wat goed, volmaakt en God welgevallig is. Deze zelfreflectie vindt plaats in onze binnenkamer. De plaats waar we Jezus ontmoeten. De plek waar Hij ons aanspoort en kracht en moed geeft om te veranderen. Want verandering is meestal niet de makkelijkste weg. Verandering kan gepaard gaan met moeten loslaten, de ander belangrijker achten dan jezelf, vergeven, uit je comfortzone stappen en confrontaties aangaan. Een reis die je niet alleen wilt of kunt maken.

“De Schepper kwam naar zijn schepping”

Deze maand vieren en gedenken we de grootste verandering die de geschiedenis heeft gekend. Een keerpunt in de tijd; Jezus, die zijn gelijkheid aan God niet vasthield, maar de gestalte aannam van een baby. God werd mens. De Schepper kwam naar zijn schepping, want verandering was nodig om verlossing te brengen. Tijdens zijn leven hier op aarde voerde Hij echter geen campagne door alleen maar te vertellen hoe wij moeten leven; Hij leefde het zelf aan ons voor. Hij sprak niet alleen over onvoorwaardelijke liefde, Hij stierf uit liefde voor ons allemaal.

Dit komende jaar zullen we weer met veranderingen van buitenaf te maken krijgen; in onze wereld, in ons land en in ons eigen leven. Ik hoop dat we ons niet laten overweldigen door alles wat er om ons heen gebeurt. Laat het daarentegen elke keer weer een aanleiding zijn om te ontdekken wat God hierin van ons persoonlijk vraagt. Laat het een aanleiding zijn om te groeien in ons geloof, zodat we Zijn liefde en waarheid kunnen uitdelen. Ik wens je een gezegend 2021 toe! ■

Nelinda Troost-Koudijs
Voorganger Mozaiek0318





Meedoen
**met het
verhaal
van God**

GERT-JAN SEGERS IN GESPREK MET GOR KHATCHIKYAN

Het is zo'n novemberdag waarop een waterig zonnetje het de hele tijd aflegt tegen de regen. Ik parkeer mijn auto voor het kantoor van de ChristenUnie in Amersfoort en loop snel naar binnen. Boven, in een ruimte waar we voldoende afstand kunnen houden, wachten Gor Khatchikyan en Gert-Jan Segers op me.

Tekst: Matthijn Buwalda, Foto's: Anne-Paul Roukema

Gor is arts op de spoedeisende hulp en werd het afgelopen jaar landelijk bekend door zijn hoopvolle optredens in de media. Maar naast de coronacrisis is er nog een andere crisis die hem enorm bezighoudt, namelijk die in het land waar hij vandaan komt: Armenië.

Gor, wat een jaar voor jou. Hoe is het?

Gor: "Je doelt waarschijnlijk op mijn werk als arts, maar ik moet eerlijk zeggen dat de situatie in Armenië me momenteel meer bezighoudt. Die rouw komt heel diep binnen. Bijna dieper dan ik zelf had verwacht. Het is bijna verlamrend. Dat ik vaak niet weet wat ik kan doen in deze situatie."

Ja, vertel. Ik heb er wel iets over gehoord, maar het fijne weet ik er niet van.

Gor: "De soevereiniteit van Armenië, en dan vooral de regio Nagorno-Karabach, staat opnieuw onder druk van buurland Azerbeidzjan. Zij willen de zeggenschap over de regio en zijn opnieuw begonnen met vechten om het gebied over te nemen. Het Armeense volk is amper bijgekomen van de vorige oorlog en nu vallen er opnieuw talloze doden en komt er weer een vluchtelingenstroom op gang."

Heb je hoop voor die regio?

Gor: "Nou, op dit moment eigenlijk niet. De vrede waar ze het over hebben zie ik niet zomaar gebeuren. Ook omdat ik ervan overtuigd ben dat de plannen over wat ze daar willen bereiken veel verder gaan dan wat ze zeggen. Dus ik ben ervan overtuigd dat Azerbeidzjan de rest van Nagorno-Karabach volledig over wil nemen en ook de zuidelijke delen van Armenië waar nu een weg moet komen om oost met west te verbinden. Dat zal dan over Armeense grond gaan en dan is het einde zoek. Het is het langzaam uitbreiden van de imperiale macht van de omringende landen en dan zit Armenië nog verder in een blokkade."

Gert-Jan: "Eigenlijk is dit een veel groter vraagstuk.

Dit is weer een testcase voor ons of we bereid zijn om op te komen voor de vrijheid van kwetsbare volken. Maar dat kun je ook vertalen naar de situatie hier in Nederland. Ook hier staat de vrijheid soms op het spel. Als mensen op basis van welk gedachtegoed dan ook bereid zijn om zo ver te gaan, om mensen te intimideren, daar valt dan niet mee te onderhandelen. Ik ben ervan overtuigd dat de krachten waar je dan tegenover staat potentieel zo gevaarlijk zijn. Dus als je dan je stem niet laat horen, dan staan ze uiteindelijk bij jou aan de deur en is er niemand meer die voor jou spreekt. Het klinkt misschien een beetje pathetisch, maar dat is de uiterste consequentie van zwijgen over onrecht. Dat is de les van onze beschaving. We hebben geleerd dat er altijd mensen zijn met een totalitaire agenda en die nemen geen genoegen met maar een klein beetje van iets, of het nou een land of een gedachtegoed is. Of het nou een leraar is die geen cartoon meer durft te laten zien in de klas, twee ▶▶





mannen die niet meer hand in hand durven te lopen op straat, geen kruis meer op een kerktoren mogen zetten is voor dit soort mensen altijd wel een reden om te zeggen: Ik erger me hieraan. Als je daarin meegaat dan is daar nooit een einde aan de expansiedrift. Je moet daarom aan het begin al een streep trekken: hier is de grens. Zowel in Armenië als in Nederland.”

Kunnen we dat?

Gert-Jan: “Nou, dat is een mengeling van dingen die we daarvoor moeten doen. Ik vind dat als zo’n leraar onder moet duiken ook de burgemeester een grote taak heeft. Ga maar naar die gezinnen

toe. Aboutaleb bijvoorbeeld, is een moslim die voor vrijheid staat. We kennen de mensen die de aanleiding zijn geweest dat die leraar moest onderduiken. Dan ga je naar die mensen toe en spreek je ze direct aan op hun gedrag. Dan maak je ze duidelijk dat ze in dit land wonen waar ze ongelooflijk veel vrijheid hebben, maar dat ze never-nooit ongestraft over deze grens heen kunnen gaan. We hebben een aantal middelen in onze rechtstaat. Harde middelen, zoals streng straffen, verbieden, enzovoorts. Maar ook een paar zachte middelen, zoals aanspreken en controleren. Die moeten we allemaal tegelijk inzetten om deze tendens te keren.”

“DIE ROUW KOMT HEEL DIEP BINNEN. BIJNA DIEPER DAN IK ZELF HAD VERWACHT. HET IS BIJNA VERLAMMEND. DAT IK VAAK NIET WEET WAT IK KAN DOEN IN DEZE SITUATIE.”



Gor, hoe is alle aandacht dit jaar jou bevallen? Heb je mooie reacties gehad op je mediaoptreden?

Gor: Ja, ik heb ook echt mooie berichtjes gehad. Mensen die me bemoedigden, die indrukwekkende verhalen met me deelden. Ik heb brieven, kaartjes, taarten en bloemen gehad. Ik heb zelfs een paar huwelijksaanvragen gehad, haha!

Gert-Jan: Ook als fractie krijgen we vaak bemoedigingen vanuit het hele land. Dat is zo mooi en het is belangrijk om daar bij stil te staan. Laat dat ook binnenkomen en geniet daar even van. Soms als ik een heel mooi mailtje krijg dan stuur ik dat even naar het hele team, bijna als een tegengeluid voor alle drek die er soms op de sociale media over je uit wordt gestort.



Beluister de podcast

Gert-Jan en Gor spraken elkaar in oktober voor de podcast 'Gert-Jan Segers vraagt aandacht voor...'.
Beluister dit bijzondere gesprek via www.christenunie.nl/podcast



Daar vind je ook andere afleveringen, met o.a. Don Ceder, Sander Heijne en Rinke Verkerk

Je krijgt ook negatieve reacties op je verhaal over Armenië, Gor. Ben je bang geweest?

Gor: "Ik ben niet zo heel bang aangelegd, maar je houdt er rekening mee, laat ik het zo zeggen. Maar ergens denk ik: als het alternatief is om geen mening meer te hebben, niet te staan voor recht en te zwijgen? Ja, dan weet ik ergens: wie zwijgt stemt toe. De politieke correctheid of het zwijgen in dit soort situaties heeft altijd de onderdrukker bevoordeeld. Dus de vraag is: Kan ik met mezelf leven als ik in dit soort situaties zwijg? Nou, het antwoord is nee, dus ik moet een manier vinden om mijn hart te laten spreken."

Gert-Jan: "Ik vind het wel heel mooi hoe je erover spreekt, Gor. Je blijft spreken met onderscheid,

je blijft aanspreekbaar. En je getuigt op een hele mooie manier van wat er uiteindelijk echt belangrijk is, namelijk dat God erbij is."

Gor: "Dank je wel. Ik moet wel eerlijk zeggen: we spraken elkaar een tijd geleden voor jouw podcast, en toen vroeg je me: waar is God, in deze crisis in Armenië? Toen antwoorde ik nog met de hoop dat het enigszins goed zou komen, maar nu is het gewoon een vreselijke ramp geworden. En dan blijft de vraag: waar is God? Ik weet het nu eerlijk gezegd even echt niet. En tegelijk denk ik dat God ons ook vraagt: waar ben jij? Dat is óók een wezenlijke vraag. Als wij vragen waar God is, dan mag Hij ook vragen waar wij zijn. Waar ben ik? Ben ik wel op mijn plek om hier iets aan te doen?"

Even over die plek! Een paar weken geleden kreeg ik een mailtje waarin de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen bekend werd gemaakt. Nu had ik eigenlijk verwacht je op die lijst tegen te komen, maar ik kon je naam nergens vinden. Waarom niet?

Gor: "Terechte vraag die ik heel veel gekregen heb na de publicatie van de lijst. Ik heb hier de afgelopen maanden behoorlijk over nagedacht. Ik ben heel oprecht diep van binnen op zoek gegaan of dit het juiste moment is. Kijk, ik wil het graag, dat staat buiten kijf, maar het moet wel kloppen. Ik heb niet per se de ambitie om iets te worden of te zijn, maar ik wil geleid worden door God, niet per se door de flow van media-aandacht. Ik heb met heel veel mensen gesproken, ook met ervaring in de politiek, om te begrijpen of het nu de tijd is. En ik ben tot de conclusie gekomen na al die gesprekken, na bidden en luisteren, dat het nu niet mijn tijd is."

En heb je daar rust over?

Gor: "Nou, ik moest wel even iets loslaten. Ook een beetje de angst of de kans dan nu niet voorbij is. Of het nog wel een keer terugkomt. Dan ga je toch zo menselijk denken. Want politiek is ook vaak timing, momentum. Maar ten diepste geloof ik dat het Gods timing moet zijn. Ik ben er ontspannen onder. Ik hoop dat ik bijvoorbeeld over vier jaar nog steeds de steun heb van de ChristenUnie en dat er nog steeds een podium is. Maar dit is niet het moment. Ik ben wel superblij en trots met de lijst die er ligt. Want die staat vol

"Ik heb ook echt mooie berichtjes gehad. Mensen die me bemoedigden, die indrukwekkende verhalen met me deelden."



met mooie mensen waarvan ik zeker weet dat ze het heel goed gaan doen.”

Gert-Jan: “Ik heb zelf ook in zo’n situatie gezeten. Ik werd ooit benaderd voor de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer en mijn eerste reacties was: Ja, natuurlijk! Ik ben toch een beetje een politiek dier en houd ook wel van het spel. Maar Rianne, mijn wijzere wederhelft, die stelde wat terechte vragen. Of ik zeker wist dat het nú mijn plek was. En toen ik die vraag eerlijk beantwoordde, ook na bidden en veel praten met anderen, was het antwoord gewoon: nee. En ik voelde ook de angst wel een beetje hoor. Dat ik nee zei tegen iets wat ik graag wilde en waarvan ik niet zeker wist of het terug zou komen. Maar toen jaren later het moment alsnog kwam kon ik ook met heel veel rust en vrijmoedigheid die stap naar voren zetten. En Gor, ik weet zeker dat voor jou ook het moment zal komen dat je in alle rust een stap naar voren kunt zetten. Ik vind de manier waarop je ermee bezig bent en de vragen die je jezelf stelt heel mooi. En ik hoop dat we ook zo’n partij zullen blijven. Niet van mensen die alleen maar bezig zijn met hun eigen carrière, maar eentje vol met mensen die weten dat ze nu op de plek zitten waar ze nodig zijn.”

Gor: “Ja, dat vind ik zelf zo mooi aan de ChristenUnie. Ik wil gewoon meedoen met het verhaal van God en of dat nou klein of groot is maakt niet uit. En ik ben het ook niet altijd eens met de ChristenUnie hoor. Er zijn ook punten waar ik echt van mening verschil.”

Gert-Jan: “Ik merk, zeker dit afgelopen jaar, dat jouw woorden gezegend worden. Dat je harten raakt met wat je zegt, op tv of elders. God gunt het je dan denk ik ook, dat je iets waar je hart zó naar uit gaat, mee mag maken. Ik had ook altijd zo’n enorme interesse voor de politiek. Mijn eerste bewus-

te verkiezingen was ik tien of elf jaar, met Van Agt en Den Uyl. Daar smulde ik van!”

Gor: “Ja, wat ik je daarover eigenlijk nog eens wilde vragen. Heb jij bij de laatste kabinetsonderhandelingen nooit gedacht: dit is mijn kans om bewindspersoon te worden?”

Gert-Jan: “Nee, ook hier weer gaat het over weten wat je plek is. Ik wist dat het niet goed zou zijn. Ik wist dat ik in de Tweede Kamer moest zitten bij de fractie. Ik ben veel meer een volksvertegenwoordiger dan een bestuurder. Het appelleerde ook niet heel diep aan me. Ik heb hetzelfde als jij. Status, een plek of een stoel interesseren me gewoon niet zo. Ik vond het in het begin ook moeilijk hoe dat gaat op een ministerie. Een keer in de week komen we met alle ChristenUnie-bewindslieden bij elkaar om bij te praten en te bidden en dat is vaak bij Carola op het ministerie. En dan kom je binnen en dan is er een kamerbewaarder, je koffie wordt voor je ingeschonken, er is een auto met chauffeur. En die hele entourage, die staat me tegen. Ik word daar ook wel een beetje

bang van. Dat het ergens toch te comfortabel om je heen wordt dat je het normaal gaat vinden. Dat je macht normaal gaat vinden.”

Gert-Jan, hoe kijk jij verder terug op het afgelopen jaar? Een tragisch sterfgeval in je familie, een diepe gezondheids crisis terwijl je leiding aan het land moest geven, hoe beleef je dat?

Gert-Jan: “Soms is het goed dat je niet alles van tevoren weet. Als ik van tevoren zou hebben geweten wat er deze kabinetsperiode allemaal zou gebeuren, dan weet ik niet of ik de stap had durven zetten. Zowel in de politiek als persoonlijk kan er intens verdriet zijn. Maar toch, ergens daaronder is dan die dragende hand van God. Dat je toch door kunt. Toch slaap ik. Toch sta ik weer op en ben ik niet omgevallen. Het lukt me om door te gaan. Als ik dat tien jaar geleden had gehoord: dit moet je allemaal gaan doen. Nou, ik had het niet geweten hoor. En ook in het nadenken over deze plek heb ik hele intense gebedsmomenten gehad. Heel diep in mijn hart gehoord: ‘Ik ben erbij. Ik ga met je mee.’ Dat betekent niet dat alles wat ik doe top is. Ik sla ook gewoon soms de plank mis en doe domme dingen, maar die diepe belofte die

“Zelfs als ik nu voor een langere periode God niet zou ervaren in mijn leven, dan nog zou ik terug kunnen kijken en weten dat Hij er is.”





“Ik wil gewoon meedoen met het verhaal van God en of dat nou klein of groot is maakt niet uit.”

ik heb gevoeld heeft me zo enorm geholpen. En als ik terugkijk denk ik: die belofte is altijd waar geweest, tot op de dag van vandaag.”

Gor, zou jij dat Gert-Jan na kunnen zeggen?

Gor: “Ja. Ik ben zelf natuurlijk een enorme weg gegaan, mijn hele leven. En dat ik hier nu ben is voor mij een teken van Gods trouw. Van dat Hij er is. Zelfs als ik nu voor een langere periode God niet zou ervaren in mijn leven, dan nog zou ik terug kunnen kijken en weten dat Hij er is.”

Tot slot: wij zien vooral alle drukte en inspanningen, maar wat zijn nou momenten waar je van bijkomt? Waar je van oplaadt?

Gor: “Ik heb het nu te weinig. Ik heb nog nooit zo’n heftig jaar meegemaakt. Ik merk dat ik nu soms op het randje van overleven zit. Ja, God is erbij en ik voel me gedragen, maar ik ben wel op zoek naar een gezonde balans om naast al het harde werken ook op te laden. Dat komt ook omdat je niet meer met groepen mensen bij elkaar kan komen door de coronamaatregelen en dat vind ik juist momenten die me goed doen. Ik mis ook de samenkomsten in de kerk bijvoorbeeld. Daar heb ik echt last van. Ik rij ook graag motor, maar

de zomer was zo druk dat ik er niet aan toe kwam en nu is het seizoen alweer voorbij. Dus ja, ik moet wel even opletten. Als straks alles weer mag lijkt het me heerlijk om met iemand wat te reizen en de batterij even goed op te laden. Even alles resetten. Geen mening hoeven geven, even helemaal niets.”

Gert-Jan: “Voor mij is de zondag heel belangrijk. Dat is voor mij een dag om te ontvangen, van elkaar en van God. Ik mis de kerkdiensten enorm, vooral het samen zingen. Maar gezinsleven is voor mij ook heel belangrijk. Als we samen rond de tafel zitten, dat zijn voor mij heilige momenten. Als ik ooit een punt zet achter dit politieke werk dan trek ik me terug en ga ik een roman schrijven, dat lijkt me heerlijk. Ik heb al wel een verhaal in mijn hoofd en maak af en toe al wat aantekeningen. Dan hoeft ik geen meningen meer te geven of overall op te reageren, dan trek ik de stekker eruit en ga ik een mooi verhaal maken. Dan mogen mensen als Gor het gaan doen. Maar voor nu heb ik ontzettend veel zin om nog een periode als lijsttrekker in te gaan. Voor nu is dit mijn plek.” ■

‘Vaak begin ik met *luisteren*, dat is essentieel’

Deze kabinetsperiode stelt Arie Slob zich overal voor als Arie. Niet als minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media.

Tekst: Wilfred Hermans, Foto: Robin Utrecht / ANP

“De afgelopen drie jaar verbleef ik doorde- weeks meestal in een appartement in Den Haag, soms al vanaf zondagavond. Best een ingrijpend leefritme, al was ik dat als Kamerlid al gewend. Een grote prijs en mijn vrouw en ik willen die betalen. Des te meer genieten we van de weekenden samen; even in de tuin werken, fietsen, wandelen, muziek luisteren, boodschapjes doen. Klinkt gek, maar

even naar de supermarkt vind ik oprecht leuk – vooral als je samen de winkel in mag. En binnen vijf minuten sta ik aan de IJssel, dat rivierenlandschap fascineert mij al sinds m'n jeugd. Ik kom er helemaal tot rust.”

TROTSE OPA

“Ik loop twintig jaar in Den Haag rond en heb heel wat stormen doorstaan. Gesprekken met bewindspersonen van onze partij helpen me dan om de draad weer op te pakken. We kunnen intern helemaal onszelf zijn en alles met elkaar delen, we huilen en lachen samen en bidden voor elkaar. Maar ook van anderen – soms uit onverwachte hoek – krijg ik weleens bemoedigende berichtjes en kaartjes, echt hartverwarmend. Onder alle tumult die er kan zijn, ervaar ik de kracht om door te gaan; de kracht van gebed is groot! Gelukkig heb ik de gave om de knop om te zetten, bijvoorbeeld als ik weer thuis ben. Ik krijg veel energie van mijn gezin en de kleinkinderen die ik afgelopen jaren heb gekregen – inmiddels zijn het er zes. Recent mocht ik de jongste naar het doopvont brengen, prachtig! Ik ben een trotse opa, zeker. Mijn kinderen zijn allemaal weer in de buurt van Zwolle komen wonen, dus de weekenden vullen zich al gauw met familiebezoekjes. Ik ben een voorleesopa, ik lees graag voor, ‘De Moppereend’ is favoriet. Trouwens, uit onderzoeken blijkt dat het bijzonder goed is voor de taalontwikkeling van kinderen om voorgelezen te worden. We zijn als ministerie ook een leesoffensief gestart om leerlingen meer te laten lezen. En we kijken naar het curriculum en het vak Nederlands. Onze inzet is om het plezier in lezen meer centraal te zetten.”

“Passend onderwijs gaat me al jaren aan het hart. Dit najaar zijn vijftientwintig maatregelen die ik had voorgesteld breed gesteund, ook door meer dan twintig veldpartijen. Dan ben ik blij en dankbaar dat ik me zo voor de ChristenUnie én Nederland dienstbaar mag maken. Vergeet niet: er zitten tweeënhalf miljoen kinderen in mijn portefeuille, dat is megaveel. Soms





kun je met kleine stapjes een groot effect sorteren. Zo hebben we een wetsvoorstel ingediend om kinderen in het praktijkonderwijs een diploma te geven, want ieder kind heeft daar recht op. Een eenvoudig voorstel met groot effect.”

“Op een werkbezoek in het oosten van het land zag ik hoe kinderen met een behoorlijke beperking op een reguliere school één-op-één ondersteuning kregen. Bij zowel ouders als de begeleiders zag ik hetzelfde verlangen, namelijk om die kinderen regulier onderwijs te laten volgen. Ontroerend mooi... Het verhaal van de ouders raakte me, ze moesten talloze scholen aflopen om een plekje voor hun kind te vinden. Bij dergelijke problemen is het essentieel om te beginnen met luisteren, vaak zit er veel pijn en verdriet achter. Deze ontmoeting motiveerde mij om er iets aan te doen, met als resultaat dat ik enkele weken geleden voorstellen door de Kamer heb gekregen waarin geregeld is dat dit niet meer kan gebeuren. Tegelijk heb ik ook gemerkt dat je in sommige gevallen nooit iedereen tevreden kunt stellen; wat de één een goede oplossing vindt, vindt de ander helemaal geen oplossing.”

SALARISSEN OMHOOG

“Ik heb ook veel met docenten gesproken, in de onderbouw gebeurde dat meestal op zo'n klein stoeltje. Zo ook in Alkmaar, aan het begin van mijn kabinetsperiode. Leerkrachten liepen tegen zoveel uitdagingen aan dat ze het gevoel hadden compleet te falen. Dat is erg, want we hebben hen juist nodig! Ik heb hen verteld dat ik de positie van docenten wilde versterken, en dat is op onderdelen gelukt. Er zijn grote bedragen vrijgekomen om de werkdruk te verlagen, en docenten mogen meebeslissen over de besteding van dit geld, op hún school. Ook zijn de salarissen in het primair onderwijs deze kabinetsperiode veertien procent omhooggegaan. Dat is in de geschiedenis nog niet eerder zo fors gebeurd, zeg ik mede als historicus. We hebben ook geregeld dat docenten inzicht krijgen in welk geld er precies beschikbaar is voor passend onderwijs, en wat er precies van hen wordt verwacht.”

“Mijn portefeuille bevat ook media. Om de toenemende polarisatie een halt toe te roepen, heb ik de mediawet gewijzigd, om zo het eigen geluid van omroepen te versterken. Daarnaast heb ik veel aandacht besteed aan de regionale en lokale omroepen en momenteel ben ik nog bezig om de salarissen van de bestuurders aan banden te leggen. Dat gaat lukken. Het lerarentekort heb ik niet kunnen oplossen, maar het tekort slinkt. Daar moet aandacht

voor blijven. Tegelijk houd ik de nuchterheid dat we als bewindspersonen slechts voorbijgangers zijn die niet alles in hun – zeker nu korte – termijn kunnen oplossen.”

HIER MET DIE TAS

“De eerste weken vond ik de privileges die bij het ministerschap horen erg ongemakkelijk. Een chauffeur, mensen die deuren voor je openhouden. Als ik twee tassen had, wilden ze die beide dragen! Kom op, dan maar de lichtste, maar ik draág een tas. Ja zeg, ik ben zoon van een middenstander, een stapelaar in het onderwijs. Het gaat niet om mij, dus overal waar ik kom, zeg ik: ‘Ik ben Arie’. Achteraf snap ik wel dat het onverantwoord zou zijn om zelf te rijden als je zulke weken maakt.”

“Wat ik na de verkiezingen ga doen? Dat is in Gods hand. Hij zorgt altijd, dus dat komt wel goed. Sowie-so ben ik van plan het hardlopen weer op te pakken. Daar is de klad in gekomen na de bacteriële infectie waar ik in 2018 flink ziek van ben geweest. Die fantastische marathons zitten er wellicht niet meer in, maar heimwee naar het hardlopen is er wel. En mijn kerstplannen? Ik hoop thuis te zijn, met de familie. En ik hoop van harte dat we een kerstdienst mogen vieren met onze geloofsgemeenschap en hardop het ‘Ere zij God’ kunnen zingen.” ■

“Ik ben een voorleesopa, ik lees graag voor, ‘De Moppereend’ is favoriet.”



Kerst met de Kamer

Joël Voordewind

"Wat als Jezus vandaag geboren zou worden? Toen ik zelf eens in Bethlehem was zag ik de herders in de velden nog steeds waken bij hun schapen. Alsof de tijd heeft stilgestaan. Maar dan spreek ik met christelijke Palestijnen die daar wonen, die onderdrukt worden door Hamas, en slechts moeilijk Jeruzalem kunnen bereiken om Kerst te vieren. Wat zou de geboorte van Christus in 2020 voor veel spanningen zorgen! Dat besef motiveert mij alleen nog maar meer om me in te zetten voor verzoening tussen Joden en Palestijnen. En het doet me verlangen naar de wederkomst van Koning Jezus. Naar dat moment waarop het eindelijk overal werkelijkheid zal zijn: 'Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.'"



Eppo Bruins

"Het aanzien van de heerlijkheid des HEEREN is als een verterend vuur. 'Wat een wonder dus dat Hij weldegelijk zichtbaar en tastbaar onder ons gewoond heeft. Jezus de Gezalvde, de Zoon van de levende God, de zichtbare verschijning van de Onzichtbare. Zonder deze Mens als beeld van God hadden onze hellenistische ogen en oren de God van Abraham, Isaak en Jacob nooit kunnen ontvangen. Denken aan zijn



Samen met de andere ChristenUnie Tweede Kamerleden waren we begin dit jaar in de kerk van pastor Saleem in Nazareth.

Gert-Jan Segers

"Toen het nog kon en als het straks weer mag, vieren wij als gezin Kerst met een ander gezin uit een van beide families. We verdelen ons in groepjes die ieder een gang voor hun rekening neemt. We genieten van de culinaire creativiteit, gezelligheid en danken samen voor Gods grootste Kerstkado aan deze wereld: Zijn eigen Zoon!"

Samen met mijn moeder in het bos (2019)



Gezegende kerst!

leden



Met onze dochter Lievine bij de kerstboom (2019)

komt kan ik niet los zien van Zijn kruisdood, Zijn verzoenend offer en Zijn opstanding. Ik heb weinig met de hedendaagse kerst die zo doorspekt is met romantische Europese beelden en symboliek. Ook dit jaar wil ik deze periode weer gebruiken om terug te keren naar 'het origineel'. Voor mij zijn het dus vooral dagen van Bijbelstudie en gebed. Ik zie enorm uit naar deze stille tijd binnen het gezin."



Stieneke van der Graaf

"Midden in de winternacht' vind ik een mooi kerstlied. We zingen het meestal op kerstavond in de kerk. De boodschap van het feest van hoop voor de wereld en licht in het duister klinkt hier zo mooi in door!"

*Midden in de winternacht, ging de hemel open.
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!"*

*"Zie daar staat de morgenster, stralend in het duister
Want de dag is niet meer ver, bode van de luister
Die ons weldra op zal gaan, herders blaast uw fluiten aan."*

Carla Dik-Faber

"Alles is anders dit jaar. Ook Kerst vieren we op een andere manier. Toch zie ik er naar uit om in de dagen voor en tijdens kerst mooie muziek te luisteren. De cd *A German Christmas* van het Margaretha Consort staat al een tijdje klaar. Het is voor mij een heerlijk vooruitzicht om hier eens rustig de tijd voor te nemen. Het wonder van Kerst blijft, ook dwars door alles heen. Ik hoop dat het je temidden van alles licht brengt, al is het maar klein. Een gezegende Kerst voor u en jou!"





Groeten uit... Amsterdam

‘Zowel links als rechts weet ons te vinden’

Don Ceder (31) is fractievoorzitter van de ChristenUnie in Amsterdam. Gerjan van den Heuvel (25) is één van de duo-raadsleden en leidt het fractiebureau. Ze vertellen hoe de ChristenUnie met een goed geoliede fractiemachine en wat Amsterdamse bluf onze zetel in de Amsterdamse gemeenteraad verzilveren. “Mooi om Nederland te laten zien dat de ChristenUnie óók in de grote steden het verschil kan maken.”

Tekst: Wilfred Hermans, Foto's: Mirjam van Klarbergen





“Dat gebeurde nooit eerder in de Amsterdamse politiek.”

Waarom wilden jullie de politiek in? En waarom hebben jullie gekozen voor de ChristenUnie?

Don: “Dat is verweven met mijn eigen verhaal. Na mijn rechtenstudie heb ik gezien hoeveel mensen kampen met problemen door slecht beleid voor schuldhulpverlening, dak- en thuislozen en ongedocumenteerden. Ik richt me daarom graag op dit soort thema’s, om daarmee mensen die in de knel zitten te helpen. Door aan de beleidskant het verschil te maken. De ChristenUnie sluit vervolgens het beste aan bij hoe ik zelf naar de wereld kijk. Dat is een wereld van verbondenheid, van geloof in gemeenschappen, waarin de overheid vooral faciliteert en waarin christenen zoeken naar recht en vrede.”

Gerjan: “Bij mij begon het met interesse; in de politiek wordt bepaald wat er in de samenleving gebeurt en welke problemen we gaan aanpakken. Zeker het probleem van sociale ongelijkheid speelt in onze stad enorm. Daarbij heb ik overal een mening over, dan trekt de politiek al snel. Mijn scriptie ging over de vrijheid van onderwijs, en zo kwam ik via Tweede Kamerlid Eppo Bruins bij de ChristenUnie terecht. Ik vind het belangrijk dat christelijke partijen zich uitlaten over thema’s als onderwijs- of godsdienstvrijheid, daar doe ik graag aan mee.”

Op welke thema’s en onderwerpen hebben jullie je gefocust?

Don: “Ik focus me van nature op de rafelranden van de maatschappij, waar het beleid niet aansluit en mensen tussen wal en schip vallen.”

Gerjan: “Bij mij ligt dat iets abstracter. Ik richt me bijvoorbeeld graag op de plaats die religie in het publieke domein in mag nemen, en op onze rol als christenen als deze plek onder druk komt te staan. Welke ruimte is er bijvoorbeeld voor geloofsovertuigingen in het onderwijs, ook als het andere religies dan het christendom betreft? Specifiek voor Amsterdam zijn de woningmarkt en de energietransitie belangrijke thema’s voor me. Moeten we van het aardgas af, en zo ja: hoe pakken we dat aan op een eerlijke manier?”

Wat is er typisch aan de Amsterdamse politiek?

Gerjan: “Onder andere de enorme verdeeldheid in de gemeenteraad, die bestaat uit dertien fracties, van BIJ1 tot Forum voor Democratie. Dat botst vaak. Daarbij kijkt het hele land naar de hoofdstad, waardoor verdere polarisatie op de loer ligt; mensen spinnen garen bij publiciteit.”

Wat zouden jullie in Amsterdam graag willen veranderen, terwijl dat vooralsnog niet is gelukt?

Don: “We hebben een voorstel ingediend voor >>



“Twee jaar geleden werden we daar nog om uitgelachen, maar de panelen zijn langzaam aan het verschuiven.”

24-uursopvang van dak- en thuislozen. Volgens ons is een beleidswijziging nodig zodat mensen zorgvuldig en op maat een volwaardige plaats in de maatschappij krijgen. Daar hebben we veel steun voor gekregen van partijen uit het veld. Het zou wat kosten, maar wij vonden dat zeker op de lange termijn verantwoord. Toch heeft dit plan het niet gehaald, het bleek lastig om geld vrij te maken. Of me dat lang dwarszit? Nee, in de politiek moet je daar nooit te lang last van hebben, anders raak je gefrustreerd. Ik ben vooral dankbaar voor wat er met één zetel wel lukt.”

Gerjan: “Bij de pakken neerzitten heeft ook weinig zin. In de politiek is het nuttiger om geduld te hebben, omdat de kaarten een jaar later zomaar anders op tafel kunnen liggen. Zo proberen wij al vanaf het begin, in 2018, prostituees die willen uitstappen te helpen met onderdak. In Groningen hebben ze voor hen een ‘Overweeghuis’; wij hebben enkele voorstellen in die richting gedaan, maar dat is vooralsnog niet opgepakt. Wel heeft de burgemeester nieuwe plannen voor de Wallen, dus wellicht ontstaat er toch nog ruimte voor onze ideeën.”

Voelen jullie je met één zetel in Amsterdam serieus genomen?

Gerjan: “Zeker, al moesten sommigen misschien

even aan ons wennen. Bijvoorbeeld als Don tijdens een belangrijk debat zijn bijdrage begon of eindigde met een Bijbeltekst, om er op die manier iets van zichzelf in te leggen. Dat gebeurde nooit eerder in de Amsterdamse politiek en had voor sommigen zelfs iets verfrissends. Daarbij hebben we met grote partijen geregeld samen voorstellen ingediend.”

Don: “We worden vaak om onze mening gevraagd, tonen lef en nemen initiatief. Onze fractie is erg actief, met hardwerkende duo-raadsleden. Ondanks die ene zetel zijn we dus wel degelijk zichtbaar.”

Welke concrete resultaten hebben jullie in twee jaar geboekt?

Don: “We hebben geregeld dat ongedocumenteerde kinderen die in Amsterdam geboren en getogen zijn recht hebben op tal van basisvoorzieningen, zoals zorg, onderwijs en sport. Anders valt deze kwetsbare groep tussen wal en schip. Ook hebben we, via een breder initiatiefvoorstel, aandacht gevraagd voor racisme in de sport. Samen met D66 hebben we een initiatiefvoorstel ingediend om de spreekuurrechter naar Amsterdam te halen, een nieuwe manier om rechters bij laagdrempelige geschillen te betrekken. Dat voorstel is aangenomen.”

Gerjan: “Toen de coronacrisis insloeg, hebben we met een heel aantal partijen geregeld dat er geld werd vrijgemaakt voor projecten die het tot die tijd zelfstandig moesten rooien. Een goed voorbeeld is het project van Regina Mac-Nack, een oudere vrouw uit Amsterdam-Zuidoost en onze lijstduwer tijdens de verkiezingen in 2018. Per week voorziet zij met haar stichting Hoop voor Morgen zevenhonderd arme gezinnen van eten. Als ik over sociale problemen in onze stad nadenk, dan denk ik aan haar werk en haar verhaal.”

Maar liefst drie mensen uit jullie fractie staan op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Wat is het geheim?

Don: “We hebben altijd de ambitie gehad om landelijk impact te maken. Ik vind het mooi om Nederland te laten zien dat de ChristenUnie óók in de grote steden het verschil kan maken.”

Gerjan: “Misschien heeft Amsterdamse bluf er iets mee te maken. We zijn in de gemeenteraad niet bang onze mond open te trekken. En omdat er landelijk toch standaard al aandacht is voor Amsterdam, komt Don ook gemakkelijker in landelijke media, waardoor je jezelf vanzelf meer in de kijker



speelt. Daar deinst Don niet voor terug, hij maakt er op een goede manier gebruik van.”

Bijvoorbeeld?

Gerjan: “Ik herinner me een spannend moment uit 2018; Don zat met drie anderen bij Pauw aan tafel, het ging over het drugsbeleid en Don was de enige die daar kritisch op was.”

Don: “Recenter kreeg ik bij RTL Z alle ruimte om over de aanpak van de Wallen te spreken, en uit te leggen waarom de ChristenUnie vindt dat Amsterdam een beter imago verdient. Twee jaar geleden werden we daar nog om uitgelachen, maar de panelen zijn langzaam aan het verschuiven. Zelfs D66 staat inmiddels niet onwelwillend tegenover het ingezetenen criterium, wat inhoudt dat je geen wiet verkoopt aan buitenlandse toeristen. Niet dat wij deze ontwikkeling op eigen houtje voor elkaar hebben gebokst, maar het loont wel om je verhaal te blijven vertellen als je oprecht overtuigd bent van de juistheid ervan.”

Spreken jullie al over het waarschijnlijke vertrek van Don naar Den Haag, omdat hij als nummer 4 op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen staat?

Don: “Ik zie het als een mooie en eervolle gelegenheid om Nederland in de Tweede Kamer te mogen dienen. Tegelijk hebben we in Amsterdam nog genoeg uitdagingen. Ik focus nu op de komende begrotingsperiode. Ik hoop op een goed verkiezingsresultaat, niet voor mijzelf, maar voor de partij. Campagnevoeren in tijden van corona zal er vast anders aan toe gaan, maar ik weet zeker dat genoeg mensen zich bij ons thuis voelen. Aan ons de taak te laten zien dat we het verschil kunnen maken.”

Gerjan: “We hebben zowel nieuwe talenten als ervaren mensen die Dons vertrek kunnen opvangen. Daar komt dan meer ruimte voor. Als je ziet dat drie van onze mensen op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer staan, begrijp je dat wij ons geen zorgen maken.”

Duo-raadslid Sander Huisman staat op de landelijke lijst op plek 34. Zit daar niet een verhaal achter?

Gerjan: “Sander was acht jaar lang woordvoerder van supportersvereniging AFCA van Ajax en nog steeds hartstochtelijk Ajax-fan. Hij wilde graag op plek 34 als eerbetoon aan voetballer Abdelhak Nouri, die in 2017 hersenschade opliep en met het nummer 34 achterop zijn shirt speelde. Sander kent de familie Nouri, en die kon het plan erg waarderen.” ■

DON OVER DE REST VAN ZIJN TEAM:

Sander Huisman

“Sander is woordvoerder voor Kunst, Diversiteit en Democratisering. Groot sportliefhebber en werkzaam bij een pensioenfondsen uitvoerder, waar hij verantwoordelijk is voor Business Development.”



Hélène de Bruine

“Hélène houdt zich met name met ruimtelijke ordening bezig. Ze woont in Amsterdam-West en levert door wat ze lokaal opvangt geografisch veel input. Daardoor kunnen we als fractie op detailniveau aanhaken als het bijvoorbeeld gaat over verbouwplannen in die regio.”



Efraïm Hart

“Efraïm is het meest recent bij ons aangesloten in de raad. Hij is woordvoerder voor de portefeuilles zorg, jeugdzorg, beroepsonderwijs en aansluiting arbeidsmarkt, sport en recreatie. Daarbij is hij arts, waardoor hij ons kan voorzien van inhoudelijke en technische informatie als het gaat om medische kwesties.”



Klariska ten Napel

“Klariska is sinds dit voorjaar onze nieuwe beleidsmedewerker. Met veel passie zet zij zich in om de fractie op de sociale thema's zoals zorg, jeugdzorg en armoede te ondersteunen.”



Hoe *lief* hebt ú de zondag?

Wij beschouwen de zondag als een rijke zegen. We zouden, uit eerbied voor Gods instellingen, de rustdagviering graag op alle terreinen van het leven in ere hersteld zien. Daarom zien wij het als onze taak en roeping om onze medemens te wijzen op het gebod van de Heere inzake de wekelijkse rustdag.



Word vandaag nog lid en geef zo blijk dat u de doelstelling van de vereniging onderschrijft en de zondagsrust en zondagsheiliging u alles waard is. Al vanaf 1 euro per jaar bent u lid van onze vereniging! U kunt zich opgeven via info@verenigingzondagsrust.nl of door te bellen naar (0317) 61 43 98. Ons kantoor is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur.

Fred. van de Paltshof 15 3911 LA Rhenen T. (0317) 61 43 98 E. info@verenigingzondagsrust.nl www.verenigingzondagsrust.nl IBAN NL98INGB0000878628

**groot
nieuws
RADIO**

*Marien -
presentator
De Dag
Van Vandaag*

Elke dag
IN DE SPITS
MET MARIEN

NIEUWS VAN DE DAG
QUIZZEN • MUZIEK

ELKE WERKDAG
16:00 - 19:00

HET CHRISTELIJKE RADIOSTATION VAN NEDERLAND

LUISTER NAAR **GROOTNIEUWSRADIO.NL** • **DE GROOT NIEUWS RADIO APP** • **DAB+**

Nieuws uit het land



VOEDSELBANK

De ChristenUnie **Utrecht** heeft bij een eigen inzamelingsactie meer dan vijftig voedselpakketten opgehaald voor de Voedselbank. "Ontzettend fijn om te zien dat zoveel Utrechters hieraan hebben bijgedragen. Bijzonder ook om op deze manier een aantal Utrechters (op afstand) aan de voordeur te kunnen spreken. Vooral in deze corona-tijd", aldus fractiemedewerker Janneke Admiraal. ■

▶ Lees meer op christenunie.nl/utrecht

NIEUWE GEMEENTE

In **Eemsdelta** is de ChristenUnie bij de herindelingsverkiezingen van november met 11% van de stemmen als de derde partij uit de bus gekomen. De lokale ChristenUnie-fractie staat met drie zetels én een wethouder klaar om zich in te zetten voor deze nieuwe gemeente. ■

▶ Lees meer op christenunie.nl/eemsdelta

BOERENGRONDBANK

De provinciale ChristenUnie in **Overijssel** pleit voor 40 miljoen euro voor **kringlooplandbouw**, met oog voor biodiversiteit en minder schrale grond. Daarvoor is meer landbouwgrond nodig, maar die is schaars en duur. Om kringloopboeren te helpen kan de 'Boerengrondbank' tegen gunstige voorwaarden langjarige pachtcontracten en huurkoop aanbieden. ■

▶ Lees meer op christenunie.nl/overijssel

DAKLOZEN

De ChristenUnie-SGP fractie in **Rotterdam** heeft protest aangetekend tegen het sluiten van de **nachtopvang** in de Maassilo. De zeventig dak- en thuislozen die daar sliepen werden op straat gezet. De opvang was oorspronkelijk ingericht vanwege de verscherpte coronamaatregelen, maar na de versoepeling werd de nachtopvang ook meteen weer opgeheven. "Een heel slecht idee", vindt CU-raadslid Tjalling Vonk. ■

▶ Lees meer op christenunie.nl/rotterdam

VERKIEZINGSKRANT

Om de inwoners van hun gemeente op de hoogte te houden, heeft de ChristenUnie **Meppel** 15.000 exemplaren van hun eigen verkiezingskrant huis-aan-huis laten bezorgen, met acht pagina's vol nieuws en informatie over hun werk. ■

▶ Lees meer op christenunie.nl/meppel



'Geduld is in de politiek een belangrijke eigenschap'

Zelfs onder de douche bezint staatssecretaris Paul Blokhuis zich nog op de vraag hoe Nederland mooier kan. Nu het einde van Rutte 3 in zicht komt, kan hij heus genieten van behaalde resultaten, maar zonder borstklapperij.

Tekst: Wilfred Hermans, Foto: Peter Hilz / HH

“Als mensen vragen: ‘Alles goed?’, is mijn standaardantwoord: nee, niet alles. Door het verlies van onze dochter Julia krijgt m’n leven hier nooit meer een tien. Ze zit voortdurend in m’n hoofd, of, zoals iemand schreef: de grote afwezige is de grote aanwezige. Maar verder gaat het redelijk goed. Ik heb veel energie, ik zit op een bijzondere plek en mag elke dag belangrijke beslissingen nemen. Dat is een bevoorrechte positie, dus ik tel mijn zegeningen. Ik ben God dankbaar dat ik Hem en de naaste op deze plek kan dienen.”

“Ik heb sinds mijn start in 2017 talloze bijzondere mensen ontmoet, maar de ontmoetingen met de mensen van het Koninklijk Huis vond ik extra gaaf. Vooral de paar dagen dat ik met de koning in Jeruzalem was, in het kader van de Holocaust-herdenking, 75 jaar na de oorlog. We vlogen in het regeringsvliegtuig dat hij zelf bestuurde. Eenmaal boven Duitsland kwam hij urenlang bij ons zitten om te praten. Hij is een aangename persoonlijkheid om mee te praten en goed ingevoerd. In Jeruzalem zag ik Netanyahu, Poetin, prins Charles, Macron, alle grote jongens waren daar. Ik word daar voor geen millimeter arrogant van – als je me op arrogantie betrapt, mag je me een klap verkopen. Maar ik geniet er wel van, als een kwajongen die het jammer vindt dat hij het niet meer aan zijn ouders kan vertellen – met de koning naar hun geliefde Israël.”

“Eén van mijn verantwoordelijkheden is de opvang van dak- en thuisloze jongeren. Ik maak graag beleid met de doelgroep zelf, dan maak je problemen behapbaar. Zo heb ik Femke Dubbeldam ontmoet op haar woonbootje, wat meer een kajuit was met een stuk zeil en een vochtig matras. Toen ik haar bijna drie jaar geleden ontmoette, klampte ze zich haast wanhopig aan me vast. Nu zit ze in een klankbordgroep die mij adviseert over dak- en thuisloosheid en loopt ze zelfbewust hier op het ministerie rond. ‘Hoi, Paul!’ Daar doe ik het voor.”





PREVENTIEAKKOORD

“Geduld is in de politiek een hele belangrijke eigenschap, daar ben ik in bevestigd. Je moet niet denken: nu heb ik de macht op dit dossier en ga ik de wereld eens even naar m'n hand zetten. Nee, politiek is een zaak van lange adem, de problemen zijn vaak complex. Tegelijk is daadkracht nodig en is het van belang problemen samen aan te pakken, je moet mensen zien mee te krijgen in de beweging die je wilt maken. Het Nationaal Preventieakkoord is daar een goed voorbeeld van; een mijlpaal, waar veel geduld voor nodig was om iedereen aan boord te krijgen en te houden. Nu is deze beweging niet meer tegen te houden. Het is zelfs Europa-breed opgemerkt: in calls lieten diverse Europarlementariërs en Eurocommissaris Kyriakides weten dat Nederland flinke stappen zet wat betreft preventie. Dan denk ik: wat gaaf dat ik daar iets aan heb mogen bijdragen. Preventie is ook typisch ChristenUnie. Niet omdat gezondheid voor ons het allerbelangrijkste zou zijn, dat is eerder vertrouwen, rust en geloof. Maar de Prediker adviseerde ons al om ons lichaam vrij te houden van kwalen. Daarnaast staat een nieuwe agenda in de steigers om te streven naar nul suicides. We hebben hier meer geld dan ooit voor bij elkaar geschrapt, en daar mocht ik onlangs tijdens een congres over suicidepreventie een peptalk over geven. Dat enthousiasmeert de sector merkbaar, en daar geniet ik van.”

“Beschamend genoeg telt Nederland veertigduizend dak- en thuislozen. Om dit te veranderen, willen we mensen niet langer dan drie maanden in opvangcentra opvangen; daarna moeten ze een eigen woning kunnen krijgen. Spannend, gezien de huidige woningmarkt, maar het wordt breed gedragen. Ook de invoering van de maatschappelijke diensttijd is typisch ChristenUnie. Momenteel zijn er landelijk tweeduizend organisaties en bijna twintigduizend jongeren bij betrokken. Zij krijgen de kans hun talenten te ontdekken, ze ontmoeten mensen die ze anders niet zouden ontmoeten en ze bereiken daadwerkelijk iets door hun vrijwillige inzet. Net als bij de aanpak van dak- en thuisloosheid laten we ook nu jongeren meedenken. Ik hoop dat deze beweging ook in het volgende kabinet niet meer te stoppen is. Met andere plannen zijn we minder ver dan ik had gehoopt, zoals het oplossen van de GGZ-wachtlijsten; er staan nu ongeveer tienduizend mensen langer op een wachtlijst dan afgesproken. Dat neemt af en er zijn betere afspraken tussen de hulpverlening en financiers, maar die wachtlijst blijft een doorn in het oog. Ik vecht tot de laatste snik, er moet nog veel gebeuren, maar die strijd gaan we winnen.”



SPIEGEL

“Ik slaap nog geen zes uur per nacht, dus het zou niet handig zijn als ik vaak wakker lig. Niettemin kraken mijn hersens voortdurend. Terwijl ik mijn overhemd strijk of onder de douche sta, denk ik nog na over hoe we Nederland mooier kunnen maken. Ik heb best een nauw geweten, wil mezelf 's avonds in de spiegel kunnen aankijken. Het thuisfront lijdt onmiskenbaar onder mijn werk, daar ben ik niet trots op. Als ik 's avonds of in het weekend niet weg hoef, lees ik stukken. Tijdens vakanties lukt het me inmiddels aardig om de knop om te zetten, als we bijvoorbeeld een museum bezoeken of fietsen op de Veluwe, maar ook dan vindt mijn vrouw Ida dat ik best vaak op mijn mobiel kijk – en dat is niet alleen om de tussenstand van Ajax te checken.”

“Ik had een prachtig zeeaquarium. Dat vergt dagelijks onderhoud en dat bleek niet altijd te combineren met mijn werk als staatssecretaris. Als ik in Den Haag overnachtte, moest ik Ida een spoedcursus ‘Zeeaquarium onderhouden’ geven. Dagelijks mis ik de aanblik van zoveel moois uit de schepping, maar het gaf ook de broodnodige rust om het aquarium weg te doen, afgelopen zomer. Hoe we Kerst gaan vieren? Dat weten we nog niet, maar het zal met het gezin zijn. De laatste twee kerstvieringen vonden Ida en ik zwaar, omdat we niet compleet waren. Komende 1 januari zou Julia 21 worden... Sowieso gaan we de laatste jaren op kerstavond altijd naar de Caesarekapel van het Leger des Heils in Ugchelen, waar ook dak- en thuislozen komen. Samen zingen we met een blazersensemble klassieke kerstliederen, alsof je in een Charles Dickensfilm zit. Een prachtige combinatie, hoe die medewerkers vanuit hun geloof hun kwetsbare medemensen helpen. Dát is het kerstverhaal.” ■



UPDATE VAN DE CAMPAGNELEIDER

Beste ChristenUnie-vrienden!

Verschillende journalisten hebben mij benaderd met dezelfde vraag: "Hoe gaat de ChristenUnie dat doen, campagnevoeren in coronatijd?". Daar zijn natuurlijk allerlei praktische antwoorden op mogelijk. Bijvoorbeeld dat wij vanzelfsprekend niet de eerste partij willen zijn die de krant haalt omdat we marchandeerden met de richtlijnen. Maar er zijn een paar basisprincipes waar ik van hoop dat wij die als partij uit weten te dragen de komende tijd.

De eerste is dat we ondanks alle beperkingen toch willen zoeken naar verbinding met mensen. Meer dan in andere campagnes zitten 'de kiezers' niet zozeer te wachten op politieke boodschappen, maar op een helpende hand waar nodig. Bijvoorbeeld via het prachtige initiatief 'Niet Alleen', waar ook onze partij aan meedoet. Of doordat we lokale ondernemers steunen door bij hen onze inkoop te doen. In plaats van aandacht trekken, gaan we aandacht geven.

Tweede uitgangspunt: onze boodschap is nu belangrijker dan ooit, urgenter misschien zelfs. De impact van corona is een spiegel voor ons allemaal geworden, de mens is niet almachtig, we kunnen het niet zonder elkaar. Daarom vragen we aandacht voor wat echt telt, namelijk de zorg voor mensen, een economie die bloeit en een schepping die dat alles moet kunnen dragen. Dit is onze **kernboodschap** in de campagne.

Derde grondregel, laten we vasthouden aan ons geloof en de hoop die ons vult. Het licht van onze God is onveranderlijk en de kracht van de boodschap van Kerst is onveranderd. Sterker nog, die wint aan kracht als er moeilijke tijden zijn, dat is alle eeuwen zo geweest. Juist als het buiten donker is, wordt het licht van de kaars binnen helderder zichtbaar.

Ik ben, als ik me in mijn hart laat kijken, eigenlijk heel hoopvol over de campagne-tijd. Wij hoeven namelijk niet te herbronnen of na te denken over een ruk naar rechts of een beweging naar links. Onze Bron is diep, zal dat voor altijd zijn, en het leven daaruit is om niet verkrijgbaar. Wat zou het prachtig zijn als we 'de kiezer' volgend jaar weten te bewegen om ons te steunen. Zodat we met een zetel of zeven in de Tweede Kamer impact kunnen hebben met onze idealen. ■

Met een hartelijke groet,

Nico Drost
campagneleider TK2021



De campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen



17 MAART

Tweede Kamerverkiezingen

15 MAART

Gebedsbijeenkomst



13 MAART

Campagnezaterdag!



6 MAART

Campagnezaterdag!



30 JANUARI

*Online partijcongres
met vaststelling
verkiezingsprogramma
& campagneaftrap*



27 FEBRUARI

Campagnezaterdag!



NIEUW: De ChristenUnie-app

Hij is er echt! Een heuse ChristenUnie-app voor op mobiele apparaten. Via deze app zullen wij allerhande nieuwsberichten plaatsen over al het campagnegeweld. Iedereen die aangesloten is komt daarmee als eerste op de hoogte van wat er gebeurt tijdens onze campagne.



Blijf op de hoogte via de ChristenUnie app!

Nu in de appstore



Juist nu wij zoveel acties online uit moeten voeren, is het voor ons leuk en inspirerend als we weten dat er veel mensen met ons meekijken. Ook kun je via deze app onze berichten heel eenvoudig delen op je eigen social mediakanalen. Hoe meer mensen de app gaan gebruiken, hoe meer de campagne ook echt van ons allemaal wordt!

Nieuwsgierig?

Ga nu naar je app store, zoek op 'ChristenUnie' en download de app!



Inloggen

Bij het eerste gebruik moet u inloggen. Ieder lid heeft al inloggegevens voor de ChristenUnie en dus ook voor de app. Weet u die niet, vraag ze dan op via <https://wachtwoord.christenunie.nl>.

Doe mee in de campagne!

In deze coronatijd ziet de campagne er anders uit. Zo zullen we nog meer online zichtbaar zijn en moeten we andere manieren gebruiken om ons verhaal te vertellen. En daar kunnen we alle hulp bij gebruiken! Samen willen we laten zien wat onze idealen zijn en daarmee zorgen voor impact. Helpt u ons daarbij?

Hoe kun je helpen?

- Lokaal: ondersteun het lokale campagne team uit uw afdeling, zowel praktisch (posters plakken/flyers bezorgen/acties voorbereiden) of denk mee met de strategie
- Online: deel onze berichten op social media / help met het maken van video's of in de voorbereiding van onze online uitzendingen
- Gebed: bid voor onze kandidaten en de campagne en doe mee met onze gebedsbijeenkomsten ■

Doet u met ons mee?

Meld u dan aan via www.christenunie.nl/doemee





Onze kandidaten

Op de cover van dit magazine vindt u alle vijftig kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen van de ChristenUnie. Een mooi team waar we trots op zijn! ■

► Kijk op christenunie.nl/kandidaten voor meer informatie.

ONS VERKIEZINGS-PROGRAMMA



Op 14 december hebben we ons concept-verkiezingsprogramma Kiezen voor wat écht telt gepresenteerd. De leden van de ChristenUnie gaan hier op 30 januari over stemmen. ■

► Lees het programma op christenunie.nl/programma

Online verkiezingscongres van 21 november
Gemist? Kijk het terug op christenunie.nl/terugkijken





'Als ik anderen in hun kracht kan zetten, geniet ik'

Frans de Lange verruilde het burgemeesterschap van Elburg voor een baan als directeur van internetzendingsorganisatie GlobalRize. Het deed menig wenkbrauw fronsen, maar voor Frans is het een kwestie van gehoorzaamheid na intensief gebed. "Iedere vrijwilliger van ons maakt bekeringen mee. Dat noem ik fantastisch nieuws voor de kerk."

Tekst: Wilfred Hermans, Foto's: Jaco Klamer

Frans de Lange (55) is al lang politiek actief. Als negentienjarige jongen sloot hij zich aan bij de RPJO, de jongerenafdeling van de RPF, waar hij voorzitter werd. *Spielerei*, vond hij dat destijds, dus maakte hij al gauw de stap naar de fractie. Daar werd hij op zijn 22e schaduwfractievoorzitter, om vijf jaar later raadslid te worden. De keuze voor de Christen-Unie was en is voor Frans evident. "Omdat het op een pure, waarachtige wijze probeert evangelie en politiek te verbinden. De partij wil de Bijbel naleven, ook als dat niet bij alle kiezers goed valt. Men loopt niet weg voor moeilijke keuzes, bijvoorbeeld op het vlak van duurzaamheid."

IN DE VOETSPOREN VAN DE HEER

De eerste vijftien jaar van zijn werkende leven was Frans aan het werk op het eendenfokbedrijf waar hij opgroeide. Nog steeds houdt hij meerdere eenden in

de achtertuin. Politiek was tot die tijd vooral hobby, en een intellectuele uitdaging. Pas toen Frans wethouder werd, nam hij afscheid van het bedrijfsleven. In alle gevallen dat hij een grote beroepskeuze moest maken, ging daar een lange tijd van gebed aan vooraf. Zo ook bij zijn laatste stap, toen hij het burgemeesterschap van Elburg verruilde voor een baan als operationeel directeur van internetzendingsorganisatie GlobalRize. "Mijn ervaring is dat je stappen dan gezegend worden. Ik probeer altijd in de voetsporen van de Heer te blijven en had sterk het gevoel dat ik deze stap moest zetten. Al jaren verlangde ik ernaar om het evangelie te dienen, al heb ik nooit willen pionieren vanuit een hutje in Afrika. Nu werd ik pionier voor een organisatie waarvan de reikwijdte niet te overzien was en waar nauwelijks salaris tegenover stond; ik heb ook afgezien van wachtgeld. Maar mijn vrouw is parttime onderwijzer, en een mens kan met ►►





minder toe, dat hebben we ervaren. Als burgemeester was ik 24 uur per dag *in charge* en had ik de behoefte er drie keer per jaar tussenuit te gaan, nu doen we in de zomer huizenruil en dat is óók prima.”

ONBEGRIIP

Niet iedereen begreep de overstap, memoreert Frans. “Voor velen daalde ik in aanzien, ik zag het onbegrip in hun ogen. Dat was best een aparte ervaring. Zelf vond ik het overigens ook een grote stap; het betekende het einde van mijn politieke carrière, want na een vertrek kun je niet zomaar terugkeren in de politiek. Tegelijk vond men het ook wel weer interessant, en bood het aanknopingspunten om over internetzending te vertellen.”

Inmiddels ziet Frans hoe waardevol zijn werkervaring als burgemeester nu is. Dat bevestigt hem in de juistheid van zijn keuze. “Het burgemeesterschap was de perfecte vooropleiding voor het leiden van een grote organisatie. Alleen al vanwege mijn grote netwerk, maar daarbij heb ik management- en communicatievaardigheden opgedaan, ik heb leren delegeren, groot te denken en mensen en organisaties te verbinden. Als ik anderen in hun kracht kan zetten, geniet ik; wethouders en raadsleden moeten soms ook schitteren. Als iedereen tot bloei komt, komen de beste besluiten tot stand.”

FANTASTISCH NIEUWS VOOR DE KERK

GlobalRize probeert wereldwijd en alleen online het evangelie te verspreiden. De organisatie is actief

op sociale media en probeert mensen met geloofs- of zingevingsvragen te verbinden aan persoonlijke mentoren die antwoorden kunnen geven. Daarnaast biedt de zendingsorganisatie online christelijke cursussen en artikelen over het geloof aan. De coronacrisis zorgt voor een razendsnelle groei, constateert Frans. “Mensen zitten thuis en zijn vaker online. Daarbij konden we nieuwe medewerkers gemakkelijker werven omdat mensen wat tijd over hebben. Dit jaar hebben we zo’n 210 nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen, totaal zijn dat er zo’n 540! Tegenover hooguit veertig vrijwilligers toen ik begon. Ook werken er alweer zestien betaalde mensen bij ons. Iedere vrijwilliger maakt bekeringen mee, dus dat noem ik fantastisch nieuws voor de kerk.”

Tijdens online contact vallen veel barrières weg, merkt Frans, waardoor open gesprekken over het evangelie mogelijk worden. “*Jesus saves*, dat hebben ze weleens ergens gehoord, maar hoe werkt dat dan? Dat ontdekken ze langzamerhand, terwijl ze online met één van onze vrijwilligers optrekken en alle vragen en moeiten kunnen bespreken. De behoefte aan online zending blijkt enorm. We werken inmiddels in 28 talen, maar willen komend jaar uitbreiden naar minimaal veertig talen.”

GEESTELIJKE REUS

Van de 540 GlobalRize-vrijwilligers wonen er zo’n 350 in Nederland. Die probeert Frans allemaal te bezoeken. “Dan vraag ik altijd of ze nog mensen tot de Heer hebben geleid. Afgelopen zomer raakte het verhaal van een oudere vrijwilligster me enorm. Ze had een pittig leven in de duisternis gehad en was pas op latere leeftijd tot geloof gekomen. Daardoor was ze supergemotiveerd. Ze had speciaal voor ons werk leren chatten en deed dat ruim dertig uur per week, ze hielp mensen van over de hele wereld. ‘Hoeveel mensen heb je daadwerkelijk het afgelopen jaar met het evangelie mogen bereiken?’

“Zelf vond ik het overigens ook een grote stap; het betekende het einde van mijn politieke carrière”



"HET IS ALTIJD MIJN VERLANGEN GEWEEST DAT DE CHRISTENUNIE EEN BIDDENDE PARTIJ IS EN BLIJFT."



vroeg ik. Ze pakte er een lijst bij met zestig namen. Ik stond perplex; een eenvoudige vrouw, brommobiel voor de deur, maar tegelijk een geestelijke reus die zestig mensen tot de Heer heeft geleid. Die ontmoeting raakte me."

U zei eerder dat u de overstap maakte omdat u het evangelie wilde dienen. Kan dat niet als burgemeester?

"Nee nauwelijks. Als raadslid of wethouder- wat ik beide ben geweest- kun je voortdurend open je mening geven, want partijstandpunten zijn over het algemeen ook jouw standpunten. Maar als burgemeester word je geacht te spreken namens de gehele raad of samenleving. Dat betekent ook dat je je minder expliciet uitdrukt. De rol van evangelist past niet bij het ambt van een burgemeester. Neemt niet weg dat ik wel heb geprobeerd om naar eer en geweten als burgemeester het evangelie uit te leven. Boven het afscheidsinterview stond ook als kop: 'De biddende burgemeester'. Dus kennelijk was mijn christen-zijn toch niet onopgemerkt gebleven."

Zijn er momenten of beslissingen waar u als burgemeester met een ChristenUnie-achtergrond moeite mee had?

"Eigenlijk niet. Elburg is een relatief christelijke gemeente, dus ik heb geen prostitutiezone hoeven aanleggen of drugs moeten gedogen. Zelfs de zondagsrust is tot op zekere hoogte gewaarborgd gebleven. Het was een mooie, dankbare rol om als christen op je te nemen, eentje met veel verantwoordelijkheid."

Hoe of door wie is dat verlangen gewekt om het evangelie te dienen?

"Door de Heer, denk ik. Ik heb altijd al interesse gehad in het geloof, dat is nooit weggeweest. En de zondag was altijd al een feestdag. Dan werkte ik niet en bedreef ik geen politiek, maar was ik met mijn hobby bezig: het geloof. Ik heb redelijk wat biografieën van zendelingen verslonden, en andere boeken van het kerkelijk erf. Zendingen die dichtbij God leefden, zoals Hudson

Taylor, hebben me enorm geïnspireerd. De eerste keer dat het evangeliseren begon te kriebelen, was rond mijn zestiende, toen ik campingevangelisatie deed. Dat heb ik een paar jaar gedaan. Later is mijn keuze om actief te worden voor de ChristenUnie natuurlijk ook door mijn geloof gestempeld. Het is belangrijk dat christenen politiek actief zijn én verantwoordelijkheid durven nemen; het blijkt maar weer dat je dan zelfs tot de landsregering geroepen kunt worden."

"GlobalRize probeert wereldwijd en alleen online het evangelie te verspreiden."

BIDDEN MET CHRISTENUNIE

Het enige wat Frans nu nog voor de ChristenUnie doet, is het gebed mobiliseren. "Ik leid bidstonden voor politici en beheer een WhatsApp-groepje met gebedspunten. Het is altijd mijn verlangen geweest dat de ChristenUnie een biddende partij is en blijft. Dat zie ik groeien en daar ben ik dankbaar voor. Politici denken nog weleens dat je met alleen hard werken ver komt, maar er is altijd een component die zegen heet, en zegen op het werk komt niet vanzelf." ■



'Ik geef het beste wat ik heb, en op een dag ben ik weer weg'

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, hoort mensen weleens zeggen dat je in de politiek geen vrienden kunt hebben. Nou, bij de ChristenUnie wel, zegt ze, nu het derde kabinet van Rutte op z'n eind loopt.

Tekst: Wilfred Hermans, Foto: Robin Utrecht / ANP

"Op zich gaat het goed, maar ik mis tijd," verzucht Carola op de vraag naar haar welbevinden. "We hebben de stikstofcrisis, de nertsen, als vicepremier denk ik na over steunpakketten voor de economie, de voedselbanken moeten bevoorrad blijven – er moet nog zoveel gebeuren en ik wil nog zoveel. Uitgeput ben ik zeker niet, maar het is wel een hele klus. Dat is niet nieuw, als Kamerlid sta je ook in een arena waar de uitdagingen soms groot zijn. De stikstofcrisis is zo'n uitdaging. Er mogen tegenstellingen zijn, je kunt van mening verschillen, maar uiteindelijk hoop ik dat we samen verder komen en niet tegenover elkaar komen te staan. Ik zie in onze maatschappij de polarisatie groeien. Mensen voelen zich niet gehoord en begrepen, sommigen hebben zelfs baat bij die groeiende polarisatie. Als kabinet willen we die verschillen weer overbruggen. Dat is misschien wel dé uitdaging waar we nu als kabinet voor staan, ook op mijn beleidsterrein."

GROENE VINGERS

"Als je bij een kleine fractie gaat werken, weet je vooraf al dat werk en privé niet in balans gaan zijn. Wat dat betreft heb ik een goede training gehad voor het ministerschap. Het is snoeihard werken, maar mijn zoon houdt gelukkig nog steeds van me. Het blijft lastig om tijd vrij te maken voor de mensen van wie je houdt, want onze baan is zo onvoorspelbaar. 's Ochtends horen dat je 's avonds laat een debat hebt. Hoeveel uren ik per week maak? Die tel ik niet, misschien tachtig? Momenteel ben ik veel weekenden in het Catshuis. Vóór corona at ik doordeweeks nauwelijks thuis, nu ben ik wat flexibeler omdat veel externe afspraken wegvallen. Ik ontspan onder andere door te tuinieren. We zijn zoveel met ons hoofd bezig dat het soms lekker is om fysiek met je handen in de grond te wroeten. Kijk, de schrammen staan nog





op m'n handen. Het heeft wel wat om fysiek te voelen dat je hebt gewerkt. Ook vind ik het fijn om familie en vrienden uitgebreid te spreken; mijn leven staat al zo bol van politiek, dan hoor ik juist graag wat hen bezighoudt. Wat dat betreft leven we toch echt in een bubbel."

"Ik ga geen lijstje met politieke successen noemen. Ten eerste is dat niet aan mij, en daarnaast vind ik het lastig om resultaat aan succes te koppelen. Wel kan ik zeggen waar ik blij van word, bijvoorbeeld als ik tijdens een werkbezoek aan een zorgboerderij zie hoe gedreven en vol liefde het personeel omgaat met hun cliënten. Maar ik denk ook aan een boswachter van de Weerribben die zo gepassioneerd over dat gebied kon vertellen. Van zulke werkbezoeken kom ik altijd vrolijk thuis. In coronatijd zitten die werkbezoeken er vaak niet in, en dat is een nadeel; ik geloof echt dat je elkaar soms in de ogen moet kijken, ook als je het niet met elkaar eens bent. Ik probeer als minister te luisteren, te dienen en op bepaalde vlakken duidelijk te zijn. Dat lukt de ene keer beter dan de andere keer. Hoe die balans doorslaat, ga ik niet beoordelen. Op wat er lukt, ben ik niet trots, het is gewoon mijn baan. Ik mag het land een tijdje dienen, in die periode geef ik het beste wat ik heb, en op een dag ben ik weer weg. Kijk: het land- en tuinbouwdossier gaat over grote processen die je in een jaar tijd niet zomaar verandert. Dat is een route met vallen en opstaan. Eentje die emoties oproept, en dat is begrijpelijk. Tegelijk moeten we een duurzame toekomst voor de landbouw te creëren, en daarmee voor de natuur. Door de stikstofaanpak zijn bezuinigingen op natuurbeleid uit vorige kabinetten min of meer ongedaan gemaakt; we hebben drie miljard vrijgespeeld voor de Nederlandse natuur. Zoiets gaat ons allemaal aan, zelfs de komende generaties, maar de uitwerking daarvan zien we pas over jaren. Het is een olietanker die je langzaam probeert te laten keren."

'HET WEKELIJKSE THUISKOMEN'

"Er komt vast eens een moment dat ik op de bank zak en terugdenk aan wat er allemaal is gebeurd. Een nadeel van mijn vak is dat je daar tussentijds nauwelijks aan toekomt. Weet je: de politiek kan een ongelooflijk harde omgeving zijn, maar gelukkig heb ik een hele fijne partij om me heen staan. Dat klinkt wat klef, maar de onderlinge vriendschap sterkt me enorm. Elke donderdag hebben we BPO, het bewindspersonenoverleg, met mensen die ook dagelijks in deze arena staan. Een verademing. 'Het wekelijkse thuiskomen', noem ik het weleens. We eten altijd eerst samen, bidden en beginnen daarna met

een rondje wel en wee. Men zegt dat je in de politiek geen vrienden kunt hebben. Nou, bij de ChristenUnie wel! We denken technisch met elkaar mee, maar staan ook om elkaar heen om elkaar indien nodig erdoorheen te trekken. Ik weet niet of ik dit werk zonder hen had kunnen doen."

"Door corona weet ik nog niet hoe ik de komende Kerst ga doorbrengen. Ik hoop dat ik naar mijn moeder kan! Dat hoort er toch een beetje bij, net als een kerkdienst, maar ook dat is nog onzeker. Kerst zonder kerk, dat zou wat zijn... In ieder geval wens ik dat we de hoop bij elkaar kunnen doen ontbranden, en dat kan ook door er extra voor kwetsbare mensen te zijn. De actie #Nietalleen is wat dat betreft een goed voorbeeld; wellicht dat ik daar met Kerst aan kan bijdragen, zodat het feest van het licht niet in duisternis plaatsvindt." ■



"Men zegt dat je in de politiek geen vrienden kunt hebben. Nou, bij de ChristenUnie wel!"



Altijd up-to-date

Meer zien van wat we doen? Volg de ChristenUnie en lijsttrekker Gert-Jan Segers op social media.



Volg ons op Instagram



Gert-Jan Segers
[instagram.com/gjmsegers](https://www.instagram.com/gjmsegers)



ChristenUnie
[instagram.com/ChristenUnie](https://www.instagram.com/ChristenUnie)



Scan de QR-code
of volg de link. →

Volg ons op Facebook



Gert-Jan Segers
facebook.com/gertjansegersCU



ChristenUnie
facebook.com/ChristenUnie

facebook



Gert-Jan Segers

Vandaag is het 'Dankdag voor Gewas en Arbeid'. Ik ben God heel dankbaar voor mijn gezin, voor ons land waarin we juist ook in moeilijke tijden voor elkaar proberen te zorgen, voor de vrijheid om te geloven en voor de vrijheid om geloof een stem te geven. Waar ben jij dankbaar voor? #dankdag



2 d. 278 opmerkingen 17 keer gedeeld



Gert-Jan Segers

facebook

ChristenUnie

Een paar foto's 'achter de schermen' van ons bijzondere online congres van vandaag. Je kan het centrale deel hier terugkijken: <https://youtu.be/en2Q8gyyoQ?t=8400>



390 19 opmerkingen 18 keer gedeeld

ChristenUnie

facebook



Gert-Jan Segers

Intensieve, politieke weken gehad. In persoonlijk opzicht is er groot verdriet in onze familie. Dan zijn er in ons land weinig mooiere landschappen om even op adem te komen dan de glooiende heuvels van Zuid-Limburg. Het Nederlandse Toscane.. Goede zondag, mensen! Het is beste dag om ook even op adem te komen. En koester je geliefden, want onze levens zijn zo kwetsbaar.



1,7 d. 385 opmerkingen 12 keer gedeeld



ChristenUnie

Deze week hebben christelijke organisaties en kerken de handen uit de mouwen gestoken en zijn met #nietalleen begonnen. Een platform waarop lokale hulpinitiatieven worden samengebracht en waar hulpbehoevende mensen via 0800-1322 om hulp kunnen vragen.

5 14 33



Kijk op christenunie.nl/kandidaten voor de accounts van al onze kandidaten



bevrijdt kinderen van armoede
Compassion[®]
 in Jezus' naam

ieder kind telt.

Kinderen die opgroeien in armoede zijn de onzichtbare slachtoffers van COVID-19. Onderwijs, gezondheidszorg, goede voeding en een veilig thuis: het was al niet vanzelfsprekend en nu helemaal niet meer.

Op dit moment leven er 689 miljoen mensen in extreme armoede, zij komen met hun gezin rond van minder dan € 1,65 per dag. Door de coronacrisis zijn dit eind 2021 naar schatting 839 miljoen mensen. Meer dan de helft van hen is nog maar een kind.

Cyberseks

De pandemie voert de druk op. Veel mensen verdienen helemaal niets meer. Geen geld betekent geen eten en dus honger. Gezinnen zijn aan het overleven. Sommige ouders belanden in hun zoektocht naar inkomen in de drugshandel of prostitutie. Op de Filipijnen is het aantal kinderen dat gedwongen wordt tot cyberseks in het afgelopen jaar verdrievoudigd.

Onderwijs

Kinderen in ontwikkelingslanden hebben vaak al een leerachterstand. Door de lockdown, die er in veel landen nog is, wordt die achterstand alleen maar groter. En dat terwijl onderwijs zo belangrijk is om aan armoede te ontkomen.

‘Sommigen belanden in hun zoektocht naar inkomen in de drugshandel of prostitutie’

Kracht van de kerk

Compassion werkt enkel met lokale partnerkerken en medewerkers. Tijdens de crisis is opnieuw duidelijk geworden hoe waardevol dit is. Lokale medewerkers kennen als geen ander hun gemeenschap, weten waar de echte nood is en zijn ter plaatse: zij komen direct in actie.

Sponsor een kind via **compassion.nl**

Agenda

- * **30 JANUARI 2021**
ONLINE PARTIJCONGRES
met o.a. vaststelling
Verkiezingsprogramma
- * **15 MAART 2021**
GEBEDSBIJEENKOMST
- * **17 MAART 2021**
TWEDE
KAMERVERKIEZINGEN

Contributie-inning 2021

	Tarieven 2021
Hoofdleden Factuur	€ 58,00
Hoofdleden Incasso	€ 56,00
Gezinsleden Factuur	€ 29,50
Gezinsleden Incasso	€ 27,50
Reductieleden Factuur	€ 26,50
Reductieleden Incasso	€ 24,50
Combileden Factuur	€ 39,00
Combileden incasso	€ 37,00

Leden die per factuur betalen, ontvangen deze eind januari. De contributie voor leden die per factuur betalen is hoger vanwege de extra verwerkingskosten. Wilt u voortaan ook per automatische incasso betalen? Neem dan contact met ons op via ledenadministratie@christenunie.nl.

U herkent een incasso van de ChristenUnie op uw bankafschrift aan het volgende incassanten-ID: **NL06ZZZ320805510000**. Het machtigingskenmerk begint met de letters "CU", gevolgd door enkele cijfers, en eindigt met uw lidnummer

Colofon

Redactie

Floris Spronk (eindredacteur),
Jop Douma (hoofredacteur),
Alma Broekmaat-Hagens,
Tjitske Kuiper – De Haan,
Gerben van Helden.

Met dank aan

Anne Paul Roukema |
www.inhisimage.nl
Jaco Klamer |
www.klamer-staal.nl
Wilfred Hermans |
www.wilfredhermans.nl
Mirjam Klaarbergen |
www.mirjamvanklaarbergen.com

Vormgeving

IDD

Contact

Postbus 439, 3800 AK
Amersfoort
Tel. 033 4226969
info@christenunie.nl
IBAN: NL55 RABO 0372 9300 18
www.christenunie.nl/contact

CBB

ChristenUnie magazine verschijnt
in braille en audio bij het CBB
Tel. 0341 565 499

Druk

Vellendrukkerij BDU B.V.

Advertenties

Theo Wijbenga
Tel: 058-2987616
M : 06 51426179
theo.wijbenga@ndcmediagroep.nl

Het volgende ChristenUnie
magazine verschijnt in
februari 2021

Lees ook de
brief bij dit
magazine

Giften

De ChristenUnie
steunen met uw gift?
IBAN: NL55 RABO 0372 9300 18
t.n.v. ChristenUnie te Amersfoort

De advertenties in dit ma-
gazine vertegenwoordigen
niet automatisch de politieke
standpunten van de Christen-
Unie, maar worden geplaatst
om het maken van het maga-
zine te kunnen bekostigen.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap valt
samen met het kalenderjaar.
Opzeggen kan alleen
schriftelijk voor 30 november
bij de ledenadministratie:
[ledenadministratie@christen-
unie.nl](mailto:ledenadministratie@christenunie.nl). Alle mutaties worden
door de ledenadministratie
per e-mail of per post aan u
bevestigd.

Persoonsgegevens en privacy

De ChristenUnie gaat zorg-
vuldig om met uw persoons-
gegevens. Meer informatie
hierover in onze privacyverkla-
ring op [www.christenunie.nl/
privacyverklaring](http://www.christenunie.nl/privacyverklaring). Vragen of
bezwaar? Mail of bel met het
Partijbureau.

Algemeen Nut
Beogende Instelling

ANBI

ChristenUnie magazine wordt
verpakt in biofolie. Werp deze
wikkels in de gift-container, voor
minimale milieubelasting.





'DE MAAGD ZAL
ZWANGER ZIJN EN
EEN ZOON BAREN,
EN MEN ZAL HEM
DE NAAM IMMANUEL
GEVEN,' WAT IN
ONZE TAAL BETEKENT

'God met ons'



MATTEÛS 1:23



Christen
Unie