

## Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid

Matteüs 5

November 2018

Lieve mensen,

Ook als we de zaligsprekingen in vogelvlucht bekijken, lezen we al iets moois.

Jezus bemoedigt:

- mensen die nederig zijn, die treuren, die zachtmoedig zijn, die hunkeren naar recht,
- mensen die barmhartig zijn, die zuiver van hart zijn,
- tenslotte spreekt hij over vervolging, over uitgescholden worden, over lijden door roddel.

U kent de beloften die Jezus daarbij geeft, het staat in Matteüs 5. Laten we daarop vertrouwen.

Wat mij opviel is dat onze Heer niet veel eisen stelt. Hij zegt bv. niet dat we om recht moeten bidden of het recht moeten bewerken. Hunkeren is als basis al genoeg. Dat dit ertoe leidt dat we dan ook voor onze vijanden gaan bidden, volgt later. Het begin is: gerechtigheid wensen.

In die gemeenschappelijke wens zijn we op elkaar betrokken. U leest een gebedsbrief die vraagt om te bidden voor rechtvaardige politiek en ik schrijf hem. Eigenlijk hoef ik u dat niet te vragen; we zoeken samen gerechtigheid in deze wereld en dat leidt al tot gebed. Blijf dus hunkeren naar recht. Gebed helpt daarbij, het houdt ons hart wakker. Jezus belooft: we zullen verzadigd worden.

### Waarom is dit kabinet op aarde?

Er is een kabinet. Er is zwaar onderhandeld. We hebben nieuwe ministers. En dus ook nieuwe Kamerleden. Nu gaat men drie en een half jaar aan de slag - zo de Here wil en we leven.

Als u tijd hebt leest u dan eens de bijdrage van Gert-Jan Segers bij de regeringsverklaring. U vindt hem hier: [waartoe is dit kabinet op aarde?](#)

Er zijn mensen met zorgen die het gevoel hebben dat de politiek er niet voor hen is. Kan hun vertrouwen toenemen? *"Het vertrouwen tussen overheid en burger, tussen Den Haag en de samenleving kan alleen hersteld worden door daden. Concrete daden voor gewone mensen."*

- Bid voor onze nieuwe regering. Bid hen wijsheid en daadkracht toe
- Dank daarbij dat God boven iedere menselijke macht staat, dank Hem voor zijn leiding.
- Zegen ook het parlement, als een goede, versterkende stem tegenover de regering.



Zaterdagmorgen 11 november bent u van 9 - 10 hartelijk welkom bij de gebedsbijeenkomst in de Bergkerk in Amersfoort (dr. Abraham Kuyperslaan 2) - we danken en bidden voor het nieuwe kabinet.

### Elkaar helpen, wereldwijd.

Ontwikkelingssamenwerking is essentieel voor het tegengaan van extreme armoede, voor noodhulp en menswaardige opvang in de regio en voor het opvangen van de schokken van klimaatverandering. In het coalitieakkoord is nu afgesproken dat het vaste bedrag, dat de regering daarvoor begroot, met 400 miljoen euro omhoog gaat. Dat zat er [eerst](#) niet in.

- Laten we danken voor dit mooie resultaat.
- Bid dat de Heer het zegent en dat dit geld zijn doel bereikt.
- Laten we bidden dat deze hulp ook vrede bevordert op de lange duur.

### Een hulpkreet in het Europese Parlement

Een groep van Pakistaanse politici van verschillende religieuze groepen was speciaal naar Brussel gekomen om [aandacht](#) te vragen voor de situatie van deze religieuze minderheden, zoals christenen, Sikhs, Hindoes en anderen. Ze klaagden in het Europese parlement dat subsidies niet goed terecht komen. De medewerkers van de Pakistaanse Ambassade waren er ook en reageerden: "Het terrorisme in het land is groot". Het bracht me bij Spreuken 13:23. "Het pas ontgonnen land schenkt arme mensen overvloed, onrecht ruikt het van hen weg".

- Bid dat men de handen ineenslaat opdat verkeerde geldstromen ontmaskerd worden.
- Bid om een zegen voor de Europese hulpverlening in de wereld.
- Dank en bid voor Peter van Dalen en zijn medewerkers in onze Eurofractie.

### Eindelijk een ChristenUniefractie in de hoofdstad?

U raadt het denk ik al. Over een half jaar wil ik dezelfde kop, met een uitroep teken in deze gebedsbrief ! De ChristenUnie Amsterdam wil in 2018 een zetel in de gemeenteraad en heeft afgelopen maand tijdens haar ledenvergadering de top-kandidaten bekend gemaakt. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen kwam de [ChristenUnie Amsterdam](#) 162 stemmen te kort.

- Dank de Heer voor de vrijheid om expliciet als christenen politiek aanwezig te zijn.
- Bid om open deuren bij de Amsterdammers, opdat ze hun stem gebruiken.
- Bid voor alle politici, ook voor degenen die u niet mag, dat vraagt Christus van u.
- Wilt u ook bidden voor gemeenten met [herindelingsverkiezingen](#) op 22 november?

### Partijcongres 25 november – samen waardevol

Op zaterdag 25 november 2017 is iedereen is van harte welkom op het [congres in Nijkerk](#). Hier willen we verder nadenken over hoe we als christenen samen een positieve invloed op de samenleving kunnen hebben. Uiteraard is er aandacht voor onze regeringsdeelname en onze nieuwe bewindspersonen. Na de netwerklunch komen de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 extra aan bod. Aan het eind van het programma zal Gert-Jan Segers ons toespreken en ook daarna is er nog gelegenheid elkaar te ontmoeten tijdens de netwerkbordel.

- Dank voor goede onderlinge contacten, voor een florierende partij.
- Bid om Gods zegen, dat zijn geest ons aanvuurt en elkaar doet verstaan.
- Bid dat Gods Koninkrijk komt, ook in de dingen die we samen doen.

met een hartelijke groet,

Kees Sinke  
gebedscoördinator ChristenUnie

I Pray  
2day

[link>](#)

NB De internetversie van de gebedsbrief vindt u onder [www.christenunie.nl/gebed](http://www.christenunie.nl/gebed)