

Jezus zegt:

Wie zich schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de Mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer hij komt in de stralende luister die hemzelf, de Vader en de heilige engelen omgeeft.

[Lucas 9:26](#)

Omdat ik u wil aanmoedigen tot voorbede deze keer iets over bovenstaande tekst. Wat bedoelt Jezus hier met schamen en waarom is dat belangrijk in de voorbede? Schaamte kan je overvallen, als een diep besef dat het helemaal verkeerd is gegaan; dat is een schaamte achteraf, aangrijpend! Maar je kan je ook "vooraf schamen". Dan ben je bang voor afwijzing en vrees je een verkeerde beoordeling. In [Marcus 8:31-38](#) staat dat Petrus kritiek heeft op Jezus en zo wil voorkomen dat Jezus door de overheid verworpen wordt. Maar dan wordt hij door Jezus bestraft en Jezus waarschuwt zijn discipelen dat ze zich niet voor Hem moeten schamen.

In de christelijke politiek hebben we het voordeel dat we onze diepste motieven bij voorbaat noemen. Maar onze politici staan wel in hetzelfde krachtenveld als Petrus! Onze cultuur kan ons ertoe verleiden dat we zo met elkaar praten dat het lijkt alsof we ons voor de woorden van Jezus schamen. Volgens Jezus ligt dat aan ons, de mensen, want hij heeft het over een overspelige en afvallige generatie.

U kent dat waarschijnlijk zelf wel uit de gewone, dagelijkse gesprekken. Ook daar kunnen geloofsargumenten -als ze van belang zijn- niet zo makkelijk ingebracht worden. Ik merk dat ik dan aarzel. Dat is nog geen schaamte, die komt pas als ik bang word en me verberg, bijvoorbeeld achter de gedachte dat zulke argumenten ook wel verkeerd gebruikt zijn. Daarom blijft het een uitdaging om argumenten goed te gebruiken. En het is Gods Geest die de sprekers aanvuurt om het goede woord op het juiste moment te zeggen. Wilt u daarvoor bidden, ook voor uw politici?

Punten om voor te bidden en danken.

NB: elke onderstreping is een link naar een site met nadere informatie

[Onze identiteit in Christus.](#)

Het eerste dankpunt sluit naadloos aan op de inleiding hierboven. We kunnen danken voor alle mensen die beseffen dat ze hun identiteit in Christus vinden en danken dat God hen zijn Geest geeft om in die vrijheid te gaan staan. Natuurlijk heeft ieder mens een eigen mandaat om prioriteiten te stellen in zijn functie, maar de vrijheid die iemand in Christus heeft geeft nieuwe mogelijkheden! Die vrijheid stelt mensen in staat om hun mandaat zó toe te passen, dat het antwoord geeft aan de verborgen leiding van God. Door de Bijbel weten we dat God zich met alle bestuurders bemoeit (hoe zou Paulus anders kunnen vragen voor alle overheden te bidden?), maar als een politicus Christus heeft leren kennen, wordt dat een bemoeien in vriendschap... Waarlijk een groots dankpunt!

[Komend Islamdebat](#)

in [Rotterdam](#) (ma 22/6), [Utrecht](#) (di 23/6) en [Groningen](#) (wo 24/6)

De afgelopen verkiezingen hebben opnieuw duidelijk gemaakt, dat de aanwezigheid van 6% Islamieten in ons land veel mensen ernstig zorgen baart. Het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie wil deze zorgen serieus nemen. De directeur, Gert-Jan Segers, stelt: "daarbij is het cruciaal dat je oplossingen zoekt en niet alleen over moslims praat, maar ook *met* hen het gesprek aan gaat". Zodoende organiseert het WI komende week drie islamdebatten. We stellen uw voorbede zeer op prijs!

Lees bijvoorbeeld de [aankondiging!](#) (←als u doorklikt vindt u bij elke stad het lijstje met genodigde sprekers en daaronder een aanmeldformulier)

- bid voor de degenen die met elkaar in gesprek gaan en de luisteraars in de zaal
- vraag om openingen bij degenen die zich uit angst willen afsluiten
- vraag om geopende ogen; wij zien een geloofskloof tussen Islam en Christendom en denken dat niet iedereen die ziet
- dank voor goed begrip en goede ontmoetingen
- dank dat we -in een zich polariserende samenleving- als vredebestichters bezig kunnen zijn

[Regering en Raad van State](#)

Doet u wel eens voorbede voor de [Raad van State](#)? Het is het belangrijkste adviesorgaan van de regering. We kunnen danken voor alle deskundigheid en het vermogen om af te wegen wat in allerlei zaken van belang is. Een van de meest recente [adviezen](#) beantwoordt een vraag van de regering: kan de regering de [Algemene wet gelijke behandeling](#) zó vernieuwen dat de balans tussen [grondrechten](#) behouden blijft? U hebt er vast wel van gehoord. Het is een diepgaande kwestie en u kunt bidden voor een goede verwerking.

[Ontwikkeling van Cursussen.](#)

Hoe zou iemand wijs kunnen worden in zijn vak, zonder dat hij leert van andere mensen? De cursussen van de [kaderschool](#) geven daar goede kansen voor. De komende maanden wil het partijbureau weer aantal nieuwe cursussen ontwikkelen. We kunnen danken voor de mogelijkheden daartoe en vragen om een vlotte voortgang.

[ECPM](#) en [ECPYM](#)

Af en toe leest u in deze brief over de Europese Christelijke Politieke Beweging. Afgelopen week hield de [ECPM](#) zijn vijfde jaarcongres. Onder andere Bob Goudzwaard sprak over een christelijke oplossing voor de huidige crisis. Ruim 80 christelijke politici en geïnteresseerden waren samen gekomen om hier samen verder over te praten. Alles is erg goed verlopen en we mogen dankbaar zijn dat er steeds meer christelijke politici zijn die in Europa samen willen werken aan Christelijke waarden. Bid ook voor de jongerenbeweging [ECPYM](#). Deze jongeren willen van 10 tot 15 augustus hun jaarlijkse [zomerschool](#) houden, deze keer in Montenegro. Wilt u bidden dat God jonge mensen zal roepen voor een taak in de Christelijke politiek en hen ook zal toerusten?

[Lokale initiatieven](#)

We kunnen danken voor de inzet van volksvertegenwoordigers en bestuurders in uw buurt of regio. Er gebeurt heel veel en er zijn ook onderlinge contacten. In de laatste HandSchrift staat beschreven hoe onze mensen in Limburg op bezoek zijn geweest in Barneveld. Wilt u voor uw eigen omgeving bidden om goede en vruchtbare contacten?

[Zomerreces](#)

Ooit hoorde ik een preek van iemand met grote verantwoordelijkheden. Hij had slechte ervaringen met het nemen van vakantie. Als je veel belangrijke besluiten moet nemen, kun je zo gewend raken aan meeslepende gebeurtenissen, dat je in rustperiodes erg uit hun gewone doen zijn. Toch of juist daarom kunnen we niet zonder een tijd van ontspanning, waarin je beleeft dat God *zorgt*. Wilt u bidden dat God daar ruimte aan geeft, juist ook voor deze mensen? Bid om bescherming, bijvoorbeeld met [Psalm 121](#).

Dit is de laatste gebedsbrief van dit seizoen. De volgende hoop ik u DV in september te sturen. Voor actuele gebedspunten kunt u altijd kijken op onze [site](#) en voor de terugkerende onderwerpen in het archief op de webpagina over [gebed](#).

Wens ik u een goede, gezegende zomertijd toe.