



**Christen
Unie**

**Betere hulp voor
onbedoeld
zwangere vrouwen**

Manifest ‘Betere hulp voor onbedoeld zwangere vrouwen’

Jaarlijks kiezen ongeveer 30.000 vrouwen in Nederland bij een onbedoelde zwangerschap voor een abortus. In de Wet afbreking zwangerschap, die in 1984 abortus legaliseerde, is destijds na jarenlange maatschappelijke en politieke discussie een balans gezocht tussen enerzijds hulp aan de vrouw die onbedoeld zwanger is en anderzijds de bescherming van het ongeboren leven.

Nog altijd is het debat over abortus in Nederland gepolariseerd. Het is begrijpelijk dat mensen vanuit hun levensovertuiging verschillend denken over abortus, maar deze polarisatie is helaas geworden tot een loopgravenoorlog. Er is geen echt debat meer over abortus. Sterker nog, de polarisatie heeft er toe geleid dat het gesprek over abortus een taboe is geworden.

De afgelopen jaren is er geïnvesteerd in het voorkomen van onbedoelde zwangerschappen, met onder andere een landelijk informatiepunt, een landelijk telefoonnummer, een netwerk van getrainde keuzehulpverleners en landelijke financiering van de keuzehulpgesprekken. Het taboe op het gesprek over abortus dreigt echter te leiden tot een stilstand in het denken hoe we de hulp voor onbedoelde zwangere vrouwen kunnen verbeteren. Hiermee doen we hen die hulp nodig hebben tekort.

We hoeven het niet met elkaar eens te worden over onze kijk op de abortuswet. Maar we kunnen wel samen erkennen dat achter elke abortus een ethisch dilemma schuilgaat. Een dilemma van een vrouw die onbedoeld zwanger is en geen uitweg ziet.

Waar we van mening kunnen verschillen over de vraag of abortus gerechtvaardigd is, kunnen we elkaar daarom hopelijk wel vinden in het streven naar het verminderen van het aantal abortussen, en dan in het bijzonder het aantal herhaalde abortussen.

Dit begint allereerst bij preventie van onbedoelde zwangerschappen. En daarnaast kunnen we stappen zetten om de ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap te verbeteren.

De redenen voor een abortus zijn heel divers en vaak sociaal of financieel van aard. Vaak zijn het noodsituaties waar we wel degelijk iets aan kunnen doen, waar dus wél een uitweg mogelijk is. Door onbedoeld zwangere vrouwen alle mogelijke hulp en ondersteuning te bieden, geven we hen werkelijk vrijheid om een weloverwogen keuze te maken.

Met dit manifest willen wij ons inzetten voor een samenleving waarin ruimte is voor een open gesprek over abortus, zonder taboes. Voor een samenleving waarin we alles op alles zetten om vrouwen die onbedoeld zwanger zijn goed te begeleiden en hulp op maat te geven.

Onze voorstellen:

1. Neem de financiële drempel voor de anticonceptiepil weg, door deze toe te voegen aan het basispakket.
2. Continueer de inzet op preventie en ondersteuning bij kwetsbare hoogerisicogroepen, die vaker kiezen voor een herhaalde abortus
3. Investeer in voorlichting op scholen en zorg voor een groter bereik via de Gezonde School
4. Organiseer een overheids campagne met als doel het taboe op het gesprek over abortus weg te nemen, zodat vrouwen in nood minder drempels ervaren om hulp te zoeken
5. Zet een landelijk kenniscentrum abortus op dat onafhankelijke informatie biedt, maar ook onderzoekt hoe de abortuszorg kan worden verbeterd
6. Geef huisartsen een centrale positie in de eerste hulpverlening aan onbedoeld zwangere vrouwen en zorg dat onbedoeld zwangere vrouwen (en hun partners) altijd objectieve voorlichting krijgen over hun keuzeopties
7. Borg de structurele landelijke beschikbaarheid van objectieve en onafhankelijke keuzehulpverlening voor vrouwen die hier behoefte aan hebben en breng dit meer onder de aandacht
8. Zorg dat een gebrek aan financiële middelen of woonruimte geen reden meer hoeft te zijn om te kiezen voor een abortus, door lokale hulpverleningsinitiatieven te ondersteunen en samenwerking tussen gemeenten, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties te versterken
9. Verbeter de nazorg na een abortus en geef huisartsen hierbij een centrale rol
10. Zorg er voor dat onbedoeld zwangere vrouwen desgewenst een deskundige en goed opgeleide buddy krijgen die kan helpen bij praktische vragen, bijvoorbeeld over ondersteuningsregelingen waar iemand voor in aanmerking kan komen.

**Christen
Unie**