

ChristenUnie gebedsbrief – september 2009

Jezus leerde:
[... alzo ook op aarde...](#)

Lieve mensen,

Na een lange, mooie zomertijd stuur ik u weer graag een gebedsbrief. Hopelijk hebt u -net als ik- opnieuw iets ervaren van Gods beschermende nabijheid. Een mens kan niet zonder bescherming, dat blijkt altijd weer. Zelfs in de hof van Eden had de mens behoefte aan bescherming. Die bescherming bestond uit het vertrouwen op Gods woord: dat vertelde hem wat hij wel en niet kon doen. Als u bidt voor de politiek, bidt dan dat de regels -die de politiek maakt- iets van Gods plan laten zien; dus dat het regels worden naar zijn bedoeling!

De afgelopen tijd heb ik veel gelet op Genesis 1, het vertelt ons veel over Gods bedoelingen. Bijna elke dag klinkt daar die grote tevredenheid: "En God zag dat het goed was". Let eens op hoezeer dat goede gericht is op het ontluiken van de aarde! De tweede dag gaat *niet* over de aarde en bij die dag staat *niet* dat God zag dat het goed was. Dán niet... Dat komt pas op de derde dag, als de aarde tevoorschijn komt en die dag nóg een keer, wanneer er uit de aarde allerlei gewassen voortkomen met zaad en bomen die vrucht dragen.

Dit sluit prachtig aan op het 'Onze Vader'! We bidden: "... Uw wil geschiede, ... in de hemel, zo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood ..." Jezus maakt -net als in Genesis 1- een sterk onderscheid tussen hemel en aarde en als we dán om Gods wil bidden, volgt er meteen het gebed om brood. Brood wordt gemaakt uit zaaddragend gewas, gewas dat God zo goed vond, op die derde dag!

Het begin van de Bijbel toont dat de Heer zich richt op goede omstandigheden voor mens en dier. Het gebed van Jezus leert ons dit nog steeds Gods wil is. En daarom noemen we dat in ons gebed bij Hem. Opdat Hij ons zal geven, wat Hij al klaar heeft staan.

Het bovenstaande is een doordenkertje, maar ik schrijf het om u te bemoedigen tot gebed. Als we bidden naar het onderwijs van Jezus, bidden we volgens de bedoelingen van zijn Vader en die zijn in Genesis 1 al zichtbaar.

Jonge mensen in de politiek

Als u bidt voor dagelijks brood, bidt u ook voor alle regels die gemaakt worden om het werk soepel te laten verlopen. De politiek heeft daar veel over te zeggen en we kunnen vragen of de Heer nú reeds jonge mensen wil voorbereiden voor die taak straks. Afgelopen week had ik een gesprek met [IJmert Muilwijk](#), de voorzitter van [PerspectieF](#), onze jongerenbeweging. Ik vroeg hem: wat zal ik in de gebedsbrief zetten? Hij zei: "bidt voor het belang van bidden." Dat geef ik u graag door. Als u zo bidt voor jonge mensen bidt u met [Psalm 25](#) voor mensen die de vertrouwelijke omgang met de Heer

kennen. Zoals in vers 14:

“De HEER is een vriend van wie hem vrezen, hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond.”

Politiek en Media

Zoals een boer zijn graan moet afstaan aan een molenaar, voordat het als meel naar de bakker gaat, zo is de politiek afhankelijk van de media. Men is wederzijds afhankelijk van elkaar. Laat ik het scherp zeggen: uw gebed voor de politiek is niet af, als u daarbij de journalistiek niet zegent. Zij vertolken het politieke handelen voor het brede publiek. Laten we dus bidden

- dat de woordvoerders zich goed uiten
- dat de journalistiek het goed weergeeft

Gedenk daarbij ook onze Kamerfractievoorzitter [Sjirk Kuijper](#) en de communicatiespecialist van het partijbureau [Shahied Badoella](#).

Europese politiek

Momenteel werkt [Peter van Dalen](#), de nieuwe ChristenUnie volksvertegenwoordiger bij het Europese parlement aan de opbouw van zijn team. De gesprekken daarover zijn al gaande, wilt u meebidden voor de juiste mensen op de juiste plaats?

Daarnaast kunt u ook bidden voor een initiatief van ECPYN, de jongerenorganisatie van Europese Christelijke Politieke Beweging. Zij zijn drie werkgroepen gestart die kunnen helpen om een beter begrip te krijgen van de kernproblemen en daar mee aan de slag gaan. [Johan van Tongeren](#) is de secretaris. Zoals gewoonlijk vindt u meer informatie als u doorklikt op de link.

Christelijk politiek aan congres ten oosten van de Ararat

Donderdag 24 september vertrekken Henk van der Veen en Guido van Beusekom naar [Armenië](#) om daar een conferentie van de ECPM bij te wonen over Christelijke politiek. Het is de meest oostelijke ECPM conferentie ooit. Guido zal namens de ChristenUnie een uiteenzetting over Christelijke politiek geven terwijl Henk het gaat hebben over transparantie m.b.t. financiën. Wilt u bidden dat ze de wijsheid ontvangen om hun inzichten zo over te brengen dat het zal zijn als een goed woord op zijn tijd en een verkwikking voor wie er naar hoort?

Actuele politiek in eigen land

Kijk eens op ons eigen ChristenUnie Twitterkanaal: www.twitter.com/christenunie.

U vindt er de laatste ontwikkelingen, zoals

- de [reacties](#) van Arie Slob op de [politieke beschouwingen](#) in de Tweede Kamer
- de inzet die André Rouvoet toont voor een nieuw stelsel voor [jeugdzorg](#)
- een pleidooi voor goede [bezuinigingen](#) door Mirjam Bikker, fractievoorzitter in Utrecht.

Zo komen we vanzelf ook op bidden bij de crisis. Wanneer we weten hoezeer God zelf zich inzet voor het leven op aarde, kunnen we dit werk ook vol vertrouwen bij Hem in gebed brengen, vragend om zijn zegen.

Dankbaarheid voor de inzet van lokale bestuurders

Uw gebed draagt zeker vrucht! Twee maal heb ik u bijvoorbeeld gevraagd te bidden voor de vernieuwing van het bestuur van de provinciale Unie in Noord-Holland (we hebben daar weinig mensen die het bestuurlijke werk kunnen oppakken). Tjitske Kuiper (ondersteuningsmedewerker voor

de kiesverenigingen op het [partijbureau](#)) meldt nu dat ze telkens nieuwe mensen vindt om dit werk te doen.

Het komende Congres

U wordt hartelijk uitgenodigd om u (weer) op te geven voor het ledencongres van de ChristenUnie. Er is een uitgebreid [programma](#), met mogelijkheden voor contact met elkaar. Als u zelf niet gaat, wilt u dan toch thuis bidden voor een goede uitwisseling?

Vorbereidingen [gemeenteraadsverkiezingen](#) 2010

Dit is een onderwerp dat in de eerste plaats betrekking heeft op uw eigen gemeente. Kiezers zijn er genoeg, maar krijgen degenen die het praktische politieke werk doen genoeg ondersteuning? U kunt er met ons om vragen!

Niet vergeten om te danken

Bij een aantal zaken uit deze brief heb ik u in de [vorige brief](#) al gevraagd om daarvoor te bidden. Zoals om bescherming voor mensen met grote verantwoordelijkheid. Of voor het zomercongres van de ECPYM. Het Islamdebat en het boek dat Gert Jan Seegers op 26 oktober hoopt te presenteren. Verrassend genoeg begonnen we de huidige brief eerst met dankbaarheid voor bescherming. Verder kon u lezen dat die Europese jongeren drie werkgroepen startten. En we kunnen terugkijken op goed bezochte bijeenkomsten bij de Islamtoer. Dan is er dankbaarheid tegenover God, een dankbaarheid die ik graag met u deel.

Hartelijke groet,

Kees Sinke
coördinator gebed

Colofon - oplage: 1300 - e-mail: gebed@christenunie.nl

Dit is de maandelijkse gebedsbrieff van de ChristenUnie. De ChristenUnie waardeert het enorm dat zoveel mensen biddend betrokken zijn bij de politiek en ChristenUnie. Geef deze mogelijkheid door aan mensen die u kent. Nieuwe bidders kunnen zich aanmelden via www.christenunie.nl/gebed

Wilt u uw e-mailadres of abonnement wijzigen?

Klik dan hieronder rechts op "(Mijn Nieuwsbrieven)" en log in.